



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

21. Årgang

Marts 2014

Nr. 1



Deltagerne i europæisk Prayerweek  
i Sverige i uge 2, 2014

“Som faderen har sendt mig, sender jeg jer”



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren



## 20 år som KriSoS

Francis Grim mistede i 1936 sin Far ved sygdom som han var indlagt for på hospitalet i Johannesburg, Sydafrika.

Gud talte da til ham om, at der går flere mennesker til hospitalerne end til kirkerne og det blev starten på et livsværk for ham. Han rejste verden rundt og underviste sundhedspersonale om vigtigheden af, at være kristne vidner på arbejdspladsen.

Kom her til Skandinavien i 1957 og arbejdet kom i Danmark til at hedde KHF Kristent Hospitals Fællesskab.

Efter strukturændringen i Social- og Sundhedssektoren ændrede vi navn til KriSoS. Det vil vi fejre den 24. maj, hvor vi er vendt hjem fra Sydafrika og vil gerne dele det med rigtig mange. Derfor: meget velkommen til at fejre KriSoS fødselsdag.

Vi vil gøre som ved andre familiefester, synge, holde taler og fortælle om hvilken betydning dette fællesskab – den verdensomspændende familie – betyder for os i Danmark og i Norden.



## Nyt blad

For at markere de 20 år har vi fået nyt tøj! Bladet er klædt festlig på i andre farver og nyt logo. Vi takker Else Marie Christensen for den indsats hun har gjort og lovet også fremover at tage sig af

WWW.KRISOS.DK

## Inger Ebbesen, formand for KriSoS



Kære alle

Vinterens trælse mørke er allerede på retur og selvom det var mørkt udenfor, kan jeg fortælle jer, at temaet for årets bedeguide og bedeuge: Johs. 17.21 "At de alle må være ét... for at verden skal tro, at du har sendt mig" skabte et varmt og strålende lys indenfor og virkelig var, hvad vi levede og fordybede os i, de 5 dage på Gullbrannagården, hvor vi holdt bedeuge.

Hvis vi er ét i Kristus, som Han er ét med Faderen, så har vi fået Helligånden som gave og så er vi i med i relationen mellem Gud og Jesus og Helligånden i deres fællesskab.

Et fint billede skabte Marina vores lovsangsleder, da hun med 4 glas på række, sagde: Faderen = glas 1, Sønnen = glas 2, Helligånden = glas 4 og mig = glas 3. Han (sønnen) er ét med Faderen - (glas 2 sættes oven i glas 1) når vi er troende, er vi en del af Kristi legeme (glas nr. 3 oveni glas 2) og vi har fået Helligånden som gave (glas 4 op i glas 3). Håber I forstår.

Vi sluttede med en dejlig gudstjeneste i campingpladsens kirke som også er kirke for de lokale. Her var Chris Steyn, vores internationale koordinator på banen. Han fortalte flg. fra prædikestolen: En dag fik jeg et telefonopkald fra en mor til en af mine skolekammerater. Hun ville bede mig komme med det samme, for han var meget dårlig. Jeg fik fat i yderlig 3 af de gamle skolekammerater og aftalte, at vi skulle mødes derhenne. Han lå med ansigtet mod væggen, tynd og bleg og uden mimik og da vi spurgte, hvad der var galt, fortalte han, at han hos lægen samme dag, havde fået at vide, at han led af en uhelbredelig sygdom og kun havde kort tid tilbage. Han sagde ikke mere og vi så på hinanden, hvad skulle vi gøre? Der var mange mennesker på gaden og megen uro og vi fandt ud af, at en kendt prædikant og helbreder var i byen. Vi måtte bringe vor ven til ham. Vi tog i hver sit hjørne af tæppet med ham på og gik af sted. Da vi kom til huset hvor prædikanten skulle være, var tumulten enorm og vi indså, at kun ved at komme ned gennem taget, kunne vi få vor ven frem til ham. Det lykkedes for os og vi fik fjernet tagstenene og kiggede ned. Jo, der sad han og da vi firede vores ven ned foran ham, kiggede han op. Det var Jesus. Vor ven var kommet til den rette. Derfor er jeg med i HCFI: jeg vil gerne bringe mine venner til Jesus. Se det er værd at dele, kom til vores undervisning i kirkesalen på OUH den 15. marts eller konferencen og generalforsamling den 24. maj i Kjellerup Kirkecenter, hvor vi skal fejre KriSoS 20 års fødselsdag. Se andet sted i bladet.

## Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCFI



Kære læsere i korsflagenes lande.

Prayerweek i Sverige, på Gullbrannagården, syd for Halmstad.

Alt var så fint tilrettelagt og planlagt. Vi arbejdede med Bedeguiden, der var vel oversat både af Inger Ebbesen og Eivor Niklasson, foruden vi også havde den på engelsk, udarbejdet fra Sydafrika.

37 deltagere fra 11 europæiske lande samlet i tema: "at de alle må være eet, så verden må tro" fra Johannes kapitel 17.

Vi oplevede enhed. Fredelige dage, med stilhed, bøn, sang og undervisning. Der blev også tid til et besøg på Halmstad hospital, hvor vi fik fortalt af en hospitalspræst i en smuk kirkesal. Gullbrannagården er en campingplads tæt på Kattegat. Der er en kirke på stedet og Kristuskrans til Prayerwalk rundt på terrænet. Dejlig restaurant og gode værelser. Stor tak til Marina, der ledede lovsang og førte os gennem bedeguidens emner og meget andet stof. TAK til SKSF for veludført arbejde, inden, og i ugens løb. Næste år bliver der i uge 2 Prayerweek i Serbien. Alle kan deltage. Det er en fantastisk måde at tage hul på et nyt år.

I maj tager vi, 10 personer fra Norden, til konference i Sydafrika, hvilket vi ser meget frem til. Glæder os til at se landet, se Hebron og det nye "Prayerhouse for all nations", der er bygget på området og til at deltage i konferencen, der vil bringe nye visioner og ny inspiration frem, vi kan tage med hjem. Vi vil dele vore oplevelser til KriSoS konferencen 24. maj, hvor vi også vil fejre at vi har heddet KriSoS i 20 år. Vi håber på god deltagelse i Kjellerup både fra Danmark og vore nordiske søskendelande.

Mit "næste skridt" er at rejse rundt i landet og undervise i Saline, dele KriSoS visionen og fortælle om en ny vision "Silverline", hvor vi inviterer til et bedenetværk, hvor alle med sølvstænk i håret er velkomne! Guds fred og vi ses...



# Kan bøn blive en livsstil?

At kunne henvende sig til Gud i bøn - udøse sit hjerte for ham - er nok den største styrke jeg har i min dagligdag.

Jeg læste et sted, at ateistens problem ved at opleve en stor glæde er, at der ingen er at sige tak til!

At kunne sige både ak og tak til Gud har stor værdi for mig. Jeg forsøger at træne en bedende indstilling og har gjort det igennem nogle år. Når jeg går gennem gaden, beder jeg for mennesker, jeg møder. I bilen beder jeg for min kørsel, at Gud vil bevare mig sikkert frem og hjem, så jeg ikke forvolder andre skade. Beder, når jeg holder for rødt lys. Bad for min arbejdsplads, at Jesus ville gå foran. Bad om velsignelse for min leder, mine kollager og dem der denne dag er afhængige af vores hjælp. At mennesker ved at møde mig må få længsel efter Gud. Bad før vigtige samtaler osv.

Bøn er samtale med Gud. På en eller anden mærkelig måde er det sådan at jo mere man er sammen med et menneske, jo mere bliver der at tale om! Man løber ikke tør for tanker og ord. Sådan også med at træne en bedende indstilling. Begynd en samtale med Gud og den varer til evig tid. /Inga

---

## Herre led i dag min færd

Salme inspireret af Efeserbrevet 2 vers 10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Herre, jeg vil gerne takke  
for min dag, som er fra dig.  
Tak for nye muligheder,  
som du lægger foran mig!  
Tak for evner, kraft og kald,  
tak for løfter uden tal.

Herre, jeg vil gerne takke  
for min dag, som er fra dig.  
Tak for nye muligheder,  
som du lægger foran mig!  
Tak for evner, kraft og kald,  
tak for løfter uden tal.

Herre, led i dag min færd,  
så jeg ser min næstes nød.  
Tal til mig, så jeg kan standse  
for at hjælpe, som du bød.  
Vis mig tjenersindets vej,  
giv mig kærlighed fra dig!



Herre, lad min dag da være  
viet helt og fuldt til dig,  
så at ord og liv må vidne  
om, hvad du har givet mig!  
Før mig hen, hvor der er mest  
brug for mig, du ved det bedst!

Herre Krist, velsign du dagen,  
som er givet mig af dig,  
så at Himlens kræfter kommer  
til vor verden gennem mig!  
Lad mig altid bære bud  
om en mild og mægtig Gud!

Liv Nordhau 1969. Dansk 1989

Hør melodien: <http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/697/410>

# At de alle må være ét

... for at verden skal tro, at du har sendt mig, Johs. 17,21

**Inger Ebbesen, som er vores formand og som deltog i europæisk Prayerweek i Sverige i januar, har udtalt, at KriSoS' primære formål er at hjælpe os medlemmer til gennem bøn, evangelisation og discipelskab, at være autentiske kristne på arbejde.**

For at opfylde det formål har vi brug for kundskab om Gud og hans vilje. Bedeguiden til Prayerweek bragte fine indlæg, som kan hjælpe med at udruste os til den et-hed, som vidner om Gud. Vi bringer her to af indlæggene:

*Jeff Dyas, Storbritanien:*

Når Helligånden kom til de nye i troen, blev der skabt noget nyt og vidunderligt – noget som var langt mere end hvad Guds folk hidtil havde oplevet. Mænd og kvinder forenet i kærlighed i et legeme af tro og tillid. Deres enhed i retning og mål, blev garanteret og beseglet af Åndens tilstedeværelse i og blandt dem.

At denne mirakuløse forvandling var sket i dem, blev klart dokumenteret af deres ændrede adfærd. Ap.G.2.42-45 fortæller os at " de holdt fast ved apostolens lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne"... de troende var sammen og var fælles om alt ." **Læs** resten af kapitlet for at få fuldt udbytte.

Det nye Testaments forfattere havde behov for et nyt ord for at beskrive hvad de oplevede. De valgte **Koinonia**. Det betyder nadver, fællesskab, deling til fælles bedste og er afledt af Koinos = fælles/ almindelig .

Denne dyrebare gave fra Helligånden, skulle ikke tages for givet, men beskyttes og arbejdes på, som det foreslås i den Nye King James Version: "De stod standhaftigt og ihærdigt og helligede sig konstant til ...koinonia", det skete ikke pr. automatik.

Vores HCF fællesskabs enhed og enheden i formål, denne koinonia, er konstant under angreb fra verden, kødet og djævelen og ligesom den tidlige kirke, er vi nødt til at holde ud og fastholde den på trods af alle omkostninger. Hvorfor er det så vigtigt?

I Jesu bøn for de troende i Johs. 17, siger Han "Må de blive i stand til at nå fuldendt enhed, for at verden kan vide, at du har sendt mig... Når verden ser koinonia blandt os, ser den Kristus i os.

Lad os bede sammen i dag, at ægte Helligånd – født koinonia vil være liv og ånde i et hvert lokalt, regionalt og nationalt udtryk for HCF "Se hvor de elsker hinanden!"

Spørg Herren "Hvad forhindrer ægte hengivenhed til hinanden og til fællesskabet i min HCF gruppe? Er det apati, verdslighed, materialisme eller måske modløshed?"

Spørg hvad kan jeg personligt gøre, for at fremme ægte fællesskab (koinonia) blandt os? Herre, lad denne stærke Helligåndens inspirerede, vidunderlige måde at leve på, begynde med mig. Hjælp os Herre, til at være hengivne mod de kristne søstre og brødre og overfor fællesskabet; at elske, leve og læse Dit Ord, at bede uophørligt og at give til alle, dét de har behov for.

"og Herren tilføjede dag for dag, flere der blev frelste" Ap.G.2.47

*Dr. Keith Michael, Sydafrika.*

"Legemet er en enhed, skønt det består af mange dele og der er mange forskellige dele, danner de dog et legeme. Sådan er det med Kristus", 1 Kor 12,12. Her bruger Paulus den grundlæggende anatomi og fysiologi i vores krop som en analogi til at beskrive Kristi legeme. De vigtigste punkter i denne analogi er at kroppen består af mange dele, men tilsammen udgør de en samlet krop.

Disse dele har forskellig baggrund og historie, men er bundet sammen ved Helligånden v.13. De forskellige dele af kroppen ser forskellige ud og har forskellige funktioner men det betyder ikke, at der er nogen dele af kroppen, der er mindre betydningsfulde end andre. v.15-16.

Hvis alle dele havde samme funktion, ville kroppen være handicappet og ufuldstændig v.17. Det er Gud, der har givet hver enkelt del sin funktion og har arrangeret delene i det rette forhold til hinanden, v.18

Ingen del af kroppen kan anse en anden del som værende unødvendig. V.21. Nogle dele, der ser ud til at være ekstremt svage eller unyttige, er uundværlige, og specifikt hædret af Gud v.22-24. Der bør være enighed blandt alle dele af kroppen og de skal tage hensyn til hinanden v. 25-26.

Hvilket enestående privilegium det er, at ha' fået en uundværlig og unik del af Kristi legeme at udfylde. At være placeret helt perfekt i forhold til andre og være i stand til at arbejde sammen med andre som en levende organisme for at bringe Kristus til en fortabt verden!

Skønt vi har så forskellig baggrund og evner, er det vores enhed, som vil åbne verdens øjne for den virkelighed som Guds gave til verden er. Johs. 17,23: "... jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig".

---

## **BØN - EVANGELISATION - DISCIPELSKAB**

er grundstene for at bygge Guds rige  
i social- og sundhedssektoren

# Mindeord

KriSoS har mistet et medlem, en forbeder.

Frank Larsen døde den 15. januar efter svær sygdom, men han bevarede livsmodet og lysten til at dele sit liv og sin tro med andre. Han havde altid KriSoS blade med sig på sygehuset og det var hans trosflag.

Hans liv på jorden sluttede på Hospice i Dianalund og jeg besøgte ham der. Han ringede, inden jeg kørte hjemmefra og sagde: husk nu KriSoS blade til mig også her. Stor var hans glæde, da han allerede samme aften, jeg havde været der, fik fortalt en sygeplejerske om KriSoS, og hun fortalte hun selv var kristen.

Frank vil blive savnet af mange, mange steder. Æret være hans minde. /inga

## ***Inspirationskonference - KriSoS i 20 år 24. og 25. maj 2014 i Hørup kirke, Kjellerup***

*Vi starter lørdag morgen med generalforsamling kl. 9 derefter følgende emner fra kl. 10 og indtil aftensang.*

*Hvad betyder det at være med i KriSoS i Danmark?*

*Hvad betyder det, at være kristen på jobbet?*

*Hvad har vi med hjem fra Sydafrika?*

*Hvad fik vi med hjem fra Europæisk bedeuge i Sverige i år?*

*Hvad betyder det nordiske fællesskab?*

*Hvad inspirerer mig og hvad gør jeg for at inspirere andre til at bede, vidne og følge Jesus.*

*Emnerne belyses af forskellige personer fra Danmark, Norge og Sverige.*

*Præsentation af vore kurser: KriSoS-visionen, International Saline og Silverline, en ny vision til dem med sølvstænk i håret v/ Inga Sørig*

*Søndag bliver gudstjenesten kl. 9 med kirkekaffe og afrejse.*

*Tilmelding til Kai Rasmussen senest 20. maj - kai@krisos.dk eller 8688 2352*



# Saline og trosflag

Saline er et internationalt koncept som kan hjælpe dig til at være lys og salt på din arbejdsplads. Saline betyder salt. Inga vil fremover formidle undervisning om Saline i bladet her og på kurser.

Vores krops indhold af salt er 0,9 %. Den kan ikke tåle højere eller lavere indhold. Vi skal som kristne være vise, når vi er salt i vores hverdag - hverken for lidt eller for meget.

Trosflag er beretninger fra mennesker om erfaringer af at være saltet i deres job. *Skriv meget gerne et trosflag fra dit liv til opmuntning af os andre. Du er velkommen til at være anonym, så din beretning ikke kan genkendes geografisk eller lignende - af hensyn til din tavshedspligt.*



## Trosflag

### Et lille vidnesbyrd fra en læge, der har lært Saline:



Hun kom ofte i min konsultation.

Hun havde mange problemer, men jeg kunne ikke hjælpe hende.

Efter mit kursus i Saline Solution beder jeg hver morgen, at Gud helt klart vil vise mig en eller to personer dén dag som jeg skal dele min tro med.

Nu sad hun her igen!

Jeg spurgte hende, hvad hun gjorde for at hjælpe sig selv.

Ingenting. Det er jo dig, der er læge!

Lægen siger til hende: "Jeg går i kirke næsten hver søndag, det hjælper mig i mit liv". Hun svarer, at det gør hun ikke - og de skilles. Lang tid efter sidder hun i konsultationen og skal ind til en anden læge!

Lægen, der fortæller dette, har et ærinde igennem venteværelset og kvinden rejser sig, undskylder hun skal ind til en anden læge, fordi hun har behov for at komme til læge i dag og der ingen tider var hos ham, men hun ville bare lige sige ham tak, fordi han havde fået

hende til at gå i kirke, nu havde hun det meget bedre!

## Kalenderen

Salinekursus på Odense Universitet Hospital 15/3 kl. 11 til 16

SKSFs årsmøde i Sverige 12. april

(SKSF er Sveriges "KriSoS" se evt. nærmere på [www.krisos.dk](http://www.krisos.dk) under Norden)

1. maj bøn i lokalområderne

HCFI lederkonference i Sydafrika 3. til 8. maj

KriSoS konference i Kjellerup 24. maj

70 års jubilæum KFH i Oslo 6. september

(KFH er Norges "KriSoS", se evt. nærmere på [www.krisos.dk](http://www.krisos.dk) under Norden)

BEDEHUS  
Danmark

[www.bedehus.dk](http://www.bedehus.dk)

### Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration.  
Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

**Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat** er KriSoS' bedetid i [bedehus.dk](http://bedehus.dk), Har du lyst til at være med kan du kontakte Inga Sørig.

## Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabs-evangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International.

# KriSoS - infoside

Skriv eller ring meget gerne til en af vores kontaktgruppelødere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om KriSoS.

## *Kontaktgruppelødere:*

**1 - Region Nordjylland:** Else Søndergård  
Iversensvej 4, 7700 Thisted, tlf.: 25 46 76 44, elsesoendergaard@gmail.com

**2 - Region Midtjylland:** Erna Frost  
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

**3 - Region Syddanmark:** Lis Holm Nissen  
Gl. Tingvej 13, 6818 Årre, tlf. 23 47 71 31, lishnissen@icloud.com

**4 - Region Sjælland:** Connie Kjær  
Rosenvej 15,4, 3600 Frederikssund, tlf. 22 11 39 66, conniekjaer@live.dk

**5 - Region Hovedstaden:** Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, Tlf. 20 76 30 37, inga@krisos.dk

## *Ledelsen:*

**Formand & kasserer:** Inger Ebbesen  
Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

**Ledergruppemedlem & redaktør:** Inga Sørig  
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

**Ledergruppemedlem:** Kai Rasmussen  
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

**Ledergruppemedlem:** Erna Frost  
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

**Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:** Inga Sørig

## *Øvrige:*

### **HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:**

KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over. I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

**Webmaster [www.krisos.dk](http://www.krisos.dk):** Jes Frost, jes@krisos.dk

**Layout af blad og materialer:** Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.



**"Der går dagligt flere mennesker til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne".** Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International.



**WWW.KRISO.S.DK**

## **KriSoS har brug for din støtte:**

**At være medlem af KriSoS koster kr. 150,00 om året.**

Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk: kryds i rubrikken "kontingent". Eller på bankkonto 1551-0016204641 eller Giro 01-16204641, husk at skrive navn og at det er kontingent.

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave vi måtte modtage. Tak for respons på KriSoS arbejde.

**Gaver er fradragsberettiget**, hvis de gives via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

**At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og**



**det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren**

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. juni 2014. Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

**At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde**