



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

21. Årgang september 2014

Nr. 3



Et udsnit af deltagerne ved KriSoS 20 års dag i Kjellerup 24. maj. En god og givende dag med fin undervisning af Britta Eckhardt. Dejlig lovsang af Merete Simonsen, festlige taler og gode indslag dagen i gennem fra deltagerne, hvor de tre skandinaviske lande var repræsenteret. Uddrag fra Brittias undervisning i næste nummer.

”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer” Johs.



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Du fylder mig med glæde

Kan synges på: Jeg ved en lærkerede

Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.

Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.

Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.

Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.

Du bærer mig i livet
hvor alt kan ske med mig
Gud lad mig altid vide
at jeg tilhører dig.

Holger Lissner

Hør sangens egen melodi:

www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/371



Find KriSoS på facebook, søgeord krisos

WWW.KRISOS.DK

Inger Ebbesen, formand for KriSoS



Kære alle

Vi havde en dejlig jubilæumsfest i Kjellerup, hvor vi blev velsignet med godt vejr, dejlige gæster og gaver, en fantastisk beretning af Barbro Fritz, om livet som missionær i Sydafrika og undervisning i særklasse om åndelige behov og bøn med patienterne på hospice af Britta Eckhardt, god mad og en præst, Anne Marie Winther som sagde ja til fremadrettet, at være KriSoS præst. Velkommen til hende og vore nye medlemmer og velkommen til Jes Frost, der har sagt ja til, at blive vores nye kasserer.

Siden er der blevet arbejdet på at skaffe kontakter m.h.p. midler, vidner og navn til en bibel til personalet i social og sundhedssektoren. I den anledning skal vi have ny bankforbindelse, og vi har derfor meget behov for at vide, hvem der fremover har brug for girokort. Tak for en tilbagemelding på det.

Tros neutrale bederum er et andet af sommerens emner. Set fra min stol har man, helt forfærdeligt i Region Syddanmarks regionsråd besluttet, at der på det nye supersygehus i Odense ikke skal være en kristen kirke; men et tros neutralt bederum. Et rum uden symboler, kun dem man kan tage ud af et skab til lejligheden. Både Inga Sørig og undertegnede har været i aviserne med læserbreve herom. Se Kristelig Dagblad fra d. 19.juni og Udfordringen fra uge 27. Jeg har bl.a. skrevet noget om, at Guds helende ånd, der findes i et kristent kirkerum, ikke vil kunne findes i et tros neutralt bederum. Jeg mener, at når man er syg, har man brug for, at søge ind i Guds nærhed, hvorved heling fremmes. En af måderne til at finde derind er, at søge kirkens rum hvor selve indvielsen til kirke, gudstjenesterne og bønnerne, der bedes og der er bedt der, medvirker til en hellig ånd og atmosfære og virker dermed fremmende på resultatet. Respons på læserbrevene har ikke været stort. Men Niels E. Søndergaard, som sidder i Regionsrådet her i Syddanmark for D.F. har dog meldt tilbage, at han vil kæmpe for kirkerum både til det kommende valg og igen senest i 2017. Vi er taknemmelige for opbakningen og tænker på hvordan vi kan gøre mere.

Vore udviklingstanker for KriSoS går også på, at afholde Salinekursus i Kjellerup i efteråret i forbindelse med SundhedsSektorSøndag, der jo skal promoveres i Viborg Stift denne gang i weekenden d.18.-19.oktober. Det er efterårsferien, så tak om I vil tænke på, at bakke op omkring enten begge dele eller en af delene. Da der nu er uddannet en norsk sygeplejerske, Anne Marit, både som underviser og som træner for trænere (TOT), i Saline, ser vi frem til, at vi nu vil kunne tilbyde undervisning på et skandinavisk sprog.

Mange hilsner Inger Ebbesen

Inga Sørig, Nordisk koordinator i HCFI



Kære læsere i korsflagenes lande.

Hvad er dit næste skridt?

Et spørgsmål, der har irriteret mig og andre gennem årene i KriSoS, specielt, når man ikke lige kunne svare!

Mit næste skridt nu er, at arbejde videre på at udbrede KriSoS visionen. Udbrede betydningen af Silverline. Få samlet vidnesbyrd til bibelen til sundhedspersonale og sørge for undervisning af flere, i hele Norden, i kurset Saline. Inspirere til møder på tværs i Norden. Det er visionen, som den er fastsat i Sydafrika, under de meget inspirerende dage vi var der. Vi talte om "Næste skridt" både nordisk og nationalt. I Norden er der jo andre forhold end i afrikanske lande, Indien og i Asien, men vi må gøre det, vi kan på de steder, vi er bosat.

Bede kan vi alle og værdien af bøn skal vi altid minde hinanden om. "Komme dit rige - lad din vilje ske" i Social og Sundhedssektoren. Bede om vækkelse og bede, for alle, der arbejder i Social og Sundhedssektoren - særligt de kristne, hver dag. Evt. bruge globus eller verdenskort i forbønnen, for at gøre det mere praktisk. Brug Stafet. onsdag i måneden er international bededag i HCFI. Husk vi er med i noget stort, så lad os bede stort. Bede i forventning til, at for Gud er alle ting mulige.

Lad os tale om vores tro. Mennesker lytter og måske kan vi gøre en forskel ved at sige, hvad der betyder noget for os. Se på den midterste zebra, der godt tør være anderledes!

Hjælp flere til at blive medlem af KriSoS og få støtte og forbøn i deres arbejde. Hvad er dit næste skridt?



SundhedsSektorSøndag Bøn

*"Kære Gud, vær du nær enhver,
der arbejder i Social- og Sundhedssektoren i Danmark.
Lad dem være kirkens forlængede arm
til dem de møder i deres arbejde.
Vi beder specielt for dem i vores sogn,
der er ansat i Social- og Sundhedssektoren.
Herre, vi beder dig især for det stigende antal,
der lever under presset fra stadigt stigende
krav fra ledere, politikere og pårørende og
måske bliver udsat for voldelig adfærd fra patienter..."*

Faktabox om SundhedsSektorSøndag:

I flere engelsksprogede lande er denne søndag udnævnt til Healthcare Sunday. Vi arbejder for at få en SundhedsSektorSøndag denne dag, hvor kirkerne beder for Social- og Sundhedssektoren. Hele bønningen kan findes på www.krisos.dk.



Bog anmeldelse: SØN AF HAMAS

En bog udgivet på forlaget Prorex. Jeg har lige ind i konflikten i Gaza læst den bog, der giver en masse stof til eftertanke og også en del svar på de spørgsmål, der melder sig, når vi ser og hører nyheder. Den kan jeg varmt anbefale til jer, der gerne vil vide lidt mere.

/Inga Sørig

Ny bog: ISRAEL - KAMPEN FOR STATEN

Der gives en grundig gennemgang af begivenhederne fra zionismens spæde start i slutningen af 1800-tallet og indtil staten Israels oprettelse i 1948. Der gives også et indblik i konflikten mellem israelerne og palæstinenserne fra 1948 og frem til de seneste forsøg på at stifte fred i Mellemøsten, samt en kort introduktion til den kristne verdens forhold til Israel.

Bent Melchior: *"Selv velinformerede læsere vil blive klogere ved at læse denne bog."*

Flemming Kofod-Svendsen: *"Harslund afslører både et enestående overblik over de store linjer og samtidig over de mindste detaljer. En uhyre nyttig opslagsbog."*



Undervisning: TANKERNES MAGT

v/Rita Brohus Wienberg

Man kunne også sige TANKERNE OG ORDENES MAGT. Det er jo netop sådan, at det vi tænker, meget ofte også bliver til ord.

Alle handlinger og alle ord er affødt af det vi tænker.

Der står faktisk i Ordsp. Bog 23.7. og jeg tager fra The Amplified : FOR SOM HAN TÆNKER I SIT HJERTE, SÅDAN ER HAN.

Lad os begynde med kærlighed.

Ethvert menneske har et stort behov for at vide sig elsket, og Paulus siger, DER HVOR ALT ANDET FORGÅR, ER DER TRE TING DER BESTÅR, DET ER TROEN - HÅBET OG KÆRLIGHEDEN, OG STØRST AF DEM ER KÆRLIGHEDEN.

Husker vi det, når vi møder mennesker, som er anderledes, tror anderledes og ser anderledes ud. Det er altså ikke vores tro vi skal pådutte dem, men vi skal elske dem ind til Jesus.

Så kan jeg ikke lade være med at stille mig selv og jer det spørgsmål: MAGTER JEG AT GIVE KÆRLIGHED, OG TØR JEG AT MODTAGE DEN. Hvis det sidste ikke er tilfældet kan det første ikke lade sig gøre og omvendt. Hver gang vi giver ud, får vi nyt, og giver vi intet er der ikke plads til nyt. Se på et glas vand.

Jeg *valgte* at elske min mor, på trods af det svære forhold, vi havde. Sådan er det med vore tanker, det er en bevidst handling, at sige til sig selv, at nu vil jeg ikke mere tænke ondt om mit medmenneske. Desværre er det jo ikke sådan, at så kan man bare det. Nej det er en lang proces, hvor man skal have Jesus med hele tiden. Det allerbedste er, hvis man har en eller to personer, man kender rigtig godt, og man, når man var sammen kunne bekende hvordan man har det. Der står jo netop, hvor to eller tre er forsamlede i Jesu navn, er Han selv tilstede. Og Han vil hjælpe. Prøv det og prøv at føre dagbog over dit liv, og du vil se, hvordan tingene ændrer sig.

Væner vi os til at tænke gode tanker om vor medmenneske, så er vi med til at åbne en dør for Gud, så hans planer i det menneske kan ske fyldest.

Har I ikke selv mærket, hvor svært det er at møde et menneske som man har negative tanker om?

På et tidspunkt i mit liv, var der nogle kvinder, som var familie til min afdøde mand. De viste tydeligt at de ikke syntes om mig. Det fik mig til, at tænke, om end meget, dårlige tanker om dem. På et tidspunkt havde jeg det så svært med dem, at jeg helst ikke ville møde dem. Jeg var tvunget til at søge hjælp hos Gud, og han viste mig, at det eneste jeg skulle var, at velsigne dem, og så ville han tage sig af resten. Det hjalp. Vi ses ikke mere, da min mand jo er død, men jeg led aldrig mere under deres vrede, eller foragt eller hvad det var de følte for mig. Det blev en mere neutral holdning.

Vi må ikke forvente, at vi absolut skal være perlevenner med hinanden, men uvenskaber skal vi undgå. Mon ikke de fleste af jer har oplevet noget i den samme retning.

Det vi ofte gør, som ikke virker, det er, at vi beder Gud om at ændre de personer vi tænker negativt om, og den går ikke. Det vi skal bede om er, at han ændrer vores syn på dem, og så skal vi velsigne dem, altså tale vel om, og det kan vi ikke før vore tanker er ændrede.

Hvis vi ser på vore tanker som et hus. Så kan vi ligne de første negative tanker med et tændstikhus. Det kan hurtigt fjernes, det er bare at stryge en tændstik, så er det væk. Plejer vi derimod den negative tanke, så kan det snart antage større dimensioner, og nedbrydningsarbejdet bliver sværere. Lader vi tankerne fortsætte, så står vi til slut over for fæstningsværker, og de er svære et nedbryde. Håber I forstår billedsproget. Man kunne også ligne de med en lille ukrudtsrod, der var nem at få op, og hullet – eller såret – var nemt at dække. Blev det en stor trærod, var det snart noget andet, og såret ville efter al sandsynlighed danne store ar. Det er det vi udsætter os for, vi skader ikke kun andre, men også os selv.

Kender I historien om vand? Videnskabsmænd har lavet et forsøg med vand, hvor de velsigner en portion, og nedfryser den. Den laver de flotteste isblomster. En anden portion forbander de, og derefter nedfryser de den. Man kan ikke kalde det isblomster, for det bliver forvrængede figurer. Tænk på, at vi mennesker indeholder mere end 80 % vand og hvad sker der så, når vi forbander hinanden med dårlig tale.

TÆNK PÅ JERES TANKER.

Mon ikke mange af os har mærket smerten, når der er blevet talt negativt over vore liv. Det kan være ord som - Du dur da heller ikke til noget, Du kan da ikke finde ud af noget som helst. Jeg har bedt med mange mennesker, som i deres voksne liv, stadig lider under de udtalelser, som har bragt "død" ind i deres liv.

Nej vi skal gøre som der står i Filipperne 4.8: Samle vore tanker om det, som er sandt, ædelt og rent. Finde de gode ting hos andre, og ikke kun tænke de gode tanker, men lade vore medmennesker vide, at vi synes om dem. Det er slet ikke svært at sige noget pænt til et andet menneske, prøv det. Når vi begynder at så det gode, vil vi snart se, at der er en stor høst til os selv.

Når det netop handler om ord og tanker, så har Bibelen mange steder I kan bruge, jeg har skrevet nogle op her, som I kan læse. Ordsp. 18,21 Tungen er et magtfuld instrument i dødens og livets tjeneste Ordsp. 16.24 Et venligt ord er som honning der bringer velvære og styrke.

Det burde da heller ikke være svært at sige noget pænt til vor ægtefælle, vore børn eller vore venner. En varm hånd, et kys på kinden, et lille knus, vil de fleste blive glade for.

I 1. Peters Brev 4.8 står der: "Fortsæt trofast med at vise kærlighed, for kærligheden dækker over en mangfoldighed af synder". I får lige et skriftsted mere, det er fra 1. Johannes "Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed". Han fortæller os altså at ordene ikke er nok, nej selvfølgelig skal vi have hjertet med.

Jeg vil lige minde os alle om, at Åndens frugt er kærlighed.

Bærer vi frugt, eller trænger vi til at blive beskåret. For min egen del, må jeg sige, at der altid trænges til beskæring, men Herren er blid og god, og vil vi at Han skal forny vore tanker, så hjælper Han os. Men det forudsætter, at vi åbner helt op og lader Ham komme ind i de inderste steder, hvor vi ofte har lukket af.

**Lær mig at bede af hjertet
ikke i aften men nu
Hjælp mig at gøre din vilje
ikke i morgen, men nu**

**Hjælp mig at elske min næste
ikke på afstand, men her
Nu hvor han kommer og kalder
nu hvor han volder besvær**

**Hjælp mig at tro på dig Fader
ikke i Himlen, men her
i den forvirrede verden
Hjælp mig at prise dig her.**

læst på Facebook

**Beretning fra KriSoS-delegeredes uger i Sydafrika til
HCFI lederkonference i Sydafrika 3. til 8. maj
af Kai Rasmussen**

Vi ankom til lufthavnen nær White River hvor der var lejet biler til den videre transport, medens vi boede i White River. Vi var inde og se et Hospice som bliver drevet af missionær og læge Lennart Carlson fra Sverige, som har boet i Sydafrika i mange år. Det var et lille sted, men der var undervisning i hvordan man syer tøj, hvordan man tilbereder og opbevare mad. De var også ved at bygge et undervisningsrum til svejsning, tømrer og murer så de unge der ikke har så mange penge til skole har mulighed for at få noget undervisning så de på sigt bedre kan klare sig i fremtiden.

En dag var vi med lægen ude ved nogle fattige familier for at give dem noget mad, så de bedre kan få den lille indkomst de har til at strække længere. Jeg var inde med noget til en ung pige som havde mistet begge sine forældre, men hun havde en bror der, læste på universitetet. Det var helt der ude hvor vejene ikke bliver repareret hurtigt, for der var flere steder, hvor der var dybe spor efter regnvand, der havde løbet ned af vejen.

Den 3. maj kom vi til stedet hvor lederkonferencen skulle være og stedet hedder Pure Joy. Det var et fint sted og gode soverum samt god mad. Den 4. maj var vi i Johannesburg for at se Hebron som er HCFIs hovedkontor. Det største ved at komme der var, at Erasmia stod og tog imod og hilste på alle og det virkede som om hun kendte alle deltagere på konferencen. Der hvor vi var på Hebron var i bedehuset til gudstjeneste. Det var en fantastisk oplevelse med alle de nye mennesker man sådan får snakket med fra mange forskellige lande.

Saline og trosflag

Tænk på en æggemad!

Tænk på en æggemad med for lidt salt

Tænk på en æggemad med for meget salt.

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt.

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på en naturlig måde?



Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Kolossenserbrevet kapitel 4:6

Trosflag



Jeg plantede trosflag uden at vide det.

Tilbage i 1997 var jeg i lære som intensivsygeplejerske. Jeg var mere end 45 år og fik hurtigt alene ansvar for patienter. Som ekstra udrustning, bar jeg altid mit sølvkors under uniformen, følte mig dermed bedre påklædt til opgaverne. En aften hvor vi havde nok at se til, var en af patienterne blevet væsentlig dårligere end dagen før.

Han var kommet i respirator og kunne ikke tale med os. På et tidspunkt hvor jeg var i gang med at give medicin i droppet, slog patienten ud efter mig. Jeg blev forskrækket og kiggede meget undersøgende på ham og selvom jeg holdt fast i armen, blev patienten ved at løfte den mod mit ansigt. Pludselig gik det op for mig, at det var mit kors patienten slog efter. Jeg spurgte om det var det og om det var fordi patienten ønskede, at jeg skulle bede for ham? Det skulle jeg og det gjorde jeg. Foldede mine hænder om hans og bad fri bøn og Fadervor med patienten. Der faldt ro på patienten, som sov efterfølgende og døde om natten.

Inger

Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget.

Kalenderen:

18. oktober. Saline kursus i Kjellerup. Hørup kirkecenter, hvor Anne Marit Dugstad fra Norge deltager

19. oktober: SundhedsSektorSøndag i Hørup - find bønnen på www.krisos.dk og programmet for hele weekenden.

Uge 2 2015: Prayerweek i Serbien

KriSoS konference 21. og 22. marts 2015

1. maj forskellige steder

Uge 47 2015 internationale bededage i Jerusalem

Vil du være med til at give en bibel til din kollega?
Kontonummer for det projekt i næste nummer.



BEDEHUS
Danmark

www.bedehus.dk

Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration.
Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS' bedetid i bedehus.dk, Har du lyst til at være med kan du kontakte Inga Sørig.

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabs-evangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International.

KriSoS - infoside

Skriv eller ring meget gerne til en af vores kontaktgruppelødere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om KriSoS.

Kontaktgruppelødere:

1 - Region Nordjylland: Else Søndergård
Iversensvej 4, 7700 Thisted, tlf.: 25 46 76 44, elsesoendergaard@gmail.com

2 - Region Midtjylland: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

3 - Region Syddanmark: Lis Holm Nissen
Gl. Tingvej 13, 6818 Årre, tlf. 23 47 71 31, lishnissen@icloud.com

4 - Region Sjælland: Connie Kjær
Rosenvej 15,4, 3600 Frederikssund, tlf. 22 11 39 66, conniekjaer@live.dk

5 - Region Hovedstaden: Inga Sørig
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, Tlf. 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledelsen:

Formand & kasserer: Inger Ebbesen
Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Sørig
Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen
Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktrps. for Norden: Inga Sørig

Øvrige:

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:
KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over. I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.



"Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne".

Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.

Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro 01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage.

Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og



det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. december 2014.

Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde