



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

22. Årgang

Juni 2015

Nr. 2



Forfulgte

kristne

behøver

din forbøn



Hebræerbrevet 13:3 Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop.

Bed for dem, der forfølges — og for dem, der forfølger.

"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Jeg er i Herrens hænder

1 Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

2 Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig.

3 Jeg er i Herrens hænder,
når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender
for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde
og sætter englevagt,
for natten vil han råde
med hellig Guddoms-magt.

4 Jeg er i Herrens hænder,
når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte,
han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte,
på vej til Himlen ind.

Hør sangens egen melodi:

www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/51



Find KriSoS på facebook, søgeord krisos.

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:

www.facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

WWW.KRISOS.DK

Inger Ebbesen, formand for KriSoS



Kære alle medlemmer

Håber I har haft én velsignet påske og pinse, der har givet Jer tunger, der kan tale så vore medmennesker kan forstå Ordet, så vi rigtig kan få givet Guds kærlige vilje for samvær med os og vore medmennesker videre.

Vi har holdt KriSoS konference og generalforsamling i marts. Vores vedtægter fik lidt tilretninger og der blev præsenteret tanker til et nyt velkomstbrev.

Konferencen var en speciel oplevelse, som ikke lige glemmes.

Om formiddagen fortalte Kim Hartzner fra Mission Øst om, hvordan IS, dræber mændene og samler kvinder og piger på lastbiler og kører væk med dem, for at voldtage og dræbe dem. Brænder husene af og efterlader gamle mennesker og børnene uden tag over hovedet eller mulighed for at klare sig. Der er ½ mill. børn og gamle i flygtningelejre og en anden ½ mill. mennesker, der er fordrevet fra deres hjem. Gruopvækkende, da disse mennesker er overladt til sig selv uden chance for at klare sig. Det er kristne og yacidiere og muslimer, der ikke er enige med IS, det går ud over. Kim Hartzner kunne især berette om de mange børn, med øjne helt uden liv efter de grimme oplevelser og hvordan de sulter og fryser uden mulighed for at det ændrer sig. Vi blev opfordret til at støtte arbejdet for dem, men også at læse bogen: "Den sidste nadver" af Claus Wivel, en dansk journalist, der beskriver de kristnes fortvivlede situation i Nordafrika og Mellemøsten. Jeg har læst den og det er rystende, men sober læsning.

Om eftermiddagen var der flere kristne flygtninge, som nu bor i Danmark, der kunne berette om hvordan de bliver forfulgt i asylcentre eller på gaden. Ikke af etniske danskere, men af muslimske flygtninge eller danskere af anden etnisk herkomst.

Hvem kan forestille sig, at kristne bliver forfulgt i Danmark? Politiet, politikere og andre myndigheder her kan ikke. Ønsker ikke at tro på, at det er slemt at være kristen med anden etnisk herkomst i Danmark og griber derfor ikke ind. F.eks. Røde Kors folkene, der er ansvarlige for asylcentre. De ønsker at behandle alle ens; men at de kristne asylansøgere er de færreste og dermed har krav på mindretalsbeskyttelse, det gør man så ikke.

Mange dejlige mennesker deltog og der blev bedt for kristne, der er forfulgt både ude og hjemme. I pinsen har vi igen rakt ud med mulighed for samvær og for at bede for og støtte hinanden i at være kristen i Danmark. Efter påske holdt Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund konference, hvor Nia Lindström, svensk sygeplejerske (der atter er aktiv i SKSF ledelse), begyndte fredag aften med en kort introduktion til Saline og kom med en fin lille forståelses fremmen- de udgave af ordet Saline, at det er sammensat af ordene: Salt & Light = Salt og lys. Nia har fået kurset og trænerkurset i Danmark i januar og er nu helt klar til at være Saline ansvarlig i Sverige, hvor der over årene allerede er mange, der har modtaget kurset.

Lørdag formiddag underviste Kristina Torskenaes, lektor på Sygepleier Høgsku-

fortsættes s. 5

Inga Helver, Nordisk koordinator i HCIFI



Kære læsere i korsflagenes lande.

Har du tid til at bede for mig?

Tænk, hvis indlagte spurgte personalet om det! Ville det ændre åndelig omsorg i social og sundhedssektoren?

Agnes fra Norge, måtte vi sige tak for tiden som rejsesekretær ved konferencen i Sverige. Hun fortalte om en hjælpeplejer, der kom styrrende ned ad gangen og sagde til en kollega på sygehuset: kan du lære mig Fadervor? Min patient har lige spurgt om jeg vil bede med hende. Hun fik repeteret Fadervor og gik tilbage og bad med sin patient. Der blev også fortalt om en afdeling i Sverige, der indførte procedure for åndelig omsorg, fordi de blev klar over behovet.

Et andet behov for forbøn blev afdækket stærkt ved den danske KriSoS konference "FORFULGT - men ikke glemt". En konference om forfulgte kristne både i Mellemøsten og i Danmark. Det blev også fremhævet af Barbro ved SKSF konferencen. Hun sagde: bed for de forfulgte kristne, de har så meget brug for det.

Tak fordi vi i korsflagenes lande også kan bede for og med hinanden.



Bedekoordinatorer i Norden:

Inga Helver, Danmark - Ingrid Rydell, Sverige og Anne Marit, Norge. Tak, hvis du har tid til at bede - også for os.

Håber vi mødes mange i Norge 11. til 14. juni og igen i Wales 21. - 26. september 2015.

FORFULGT

MEN IKKE GLEMT – KONFERENCE OM FORFULGTE KRISTNE

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.

Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.

Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.

Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.

Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

Martin Niemöller (1892-1984)

fortsat fra s. 3

lan i Oslo og leder i Kristen Forening for Helse i Norge i åndelig omsorg, som hun har taget ph.d i. Det var meget inspirerende og et fint grundlag for at synliggøre behovet indenfor social- og sundhedssektoren. Om man kan synliggøre behovet for åndelig omsorg for plejepersonalet afprøves i Voss i Norge forud for Saline kursus, inden så længe. Det vil vi høre mere om i juni, når der er konference i KFH på Karmoy, hvor alle er velkomne.

God sommer til alle Guds børn fra Inger Ebbesen

Hej – mit navn er Tidsånden! Jeg har altid eksisteret; men inden for de sidste 50 år har jeg virkelig udvidet mit område. I 60'erne fik jeg mere magt over menneskenes tanker. Jeg fik dem bildd ind, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet for at tjene penge til alt det, jeg bildte dem ind, de behøvede. Børnene blev fra helt små skilt fra deres mødre, og samfundet overtog opdragelsen - eller mangel på samme. Enhver er salig i sin tro Før i tiden havde menneskene en vis respekt for Guds love; men det har jeg haft stor succes med at pille fra dem og bilde dem ind, at de skal tro på sig selv, at de er deres egen lykkes smed, og at enhver bliver salig i sin tro. Jeg indgyder dem tanker, de aldrig ville have godtaget før i tiden; men nu – hvor det dog kører. Jeg kan få dem til at tro på næsten hvad som helst. Jeg har forandret kirken til et teater, hvor alt er tilladt. Sidste nyt – en kvinde har giftet sig med sig selv. Hvor jeg dog morede mig. Tænk at præsten gik med til det. Næsten alt kan i dag komme ind i mange kirker. Jeg har også bildd dem ind, at Allah og Gud er den samme, og at alle religioner kan holde gudstjenester sammen, for vi er alle Guds børn. Jeg gnider mig dagligt i hænderne over, hvad jeg kan få dem til. Jeg blander alle religioner sammen, og dem der står uden for og holder fast på, at Guds Ord er sandheden, dem får jeg latterliggjort og stødt ud af "det gode selskab". De bliver færre og færre, for det er svært at gå mod strømmen. Børnene Børneopdragelse har jeg helt styr på. Ungerne skal have deres vilje og passes i alle ender og kanter, så de bliver ganske uduelige til at klare livet. For de magter ikke nogen form for modgang, da de aldrig har lært det. Nu skal de i heldagsskole, så de kan være så lidt som muligt sammen med deres forældre. Mange af dem ender som forvirrede voksne, der må have lykkepiller for at kunne fungere. Jeg presser dem til det yderste. Ægteskaberne Også ægteskaberne har jeg haft succes med at ødelægge. Når de ikke har faste normer, hvorfor skulle de så blive i ægteskabet? Det kan jo nemt blive kedeligt, (det sørger jeg for), og man skal jo realisere sig selv. Det hele er blevet til selvudvikling i stedet for selvafvikling. Så de skifter partnere efter mine normer, og børnene får papmødre og papfædre og halv- og helsøskende. Hvis barnet har et forkert køn, bliver det fjernet, for hvorfor få en pige, hvis man hellere vil have en dreng? Isolationen Min plan er at isolere mennesker fra hinanden, og det er lykkedes mig i stor stil. Flere og flere bor alene, og der kan jeg virkelig plage dem og fylde dem med mine tanker, så de søger ud og ind i alt muligt for at slippe for at være alene. Jeg virker stærkt gennem TV og computere. Vi har et mægtigt samarbejde. Men – af og til har jeg en mistanke om, at det ikke bliver ved med at gå.

Så bliver jeg desperat og sætter tempoet op og finder på nye ting at fylde menneskenes sind med. Største oplevelse Men – indtil nu – var den største oplevelse for mig den dag, homoseksuelle kunne blive gift i kirken og så den dag, kvinden blev gift med sig selv. Hvor jeg dog festede. Tænk at det kunne lykkes. Det havde jeg alligevel ikke turdet håbe på. Det viser, at kristendommen er ved at miste taget i mennesker. Jeg kan få dem til at tro på næsten hvad som helst, der ser spændende ud. Den okkulte verden er vokset og vokset. Mange, også i kirken, tror på reinkarnation. For kirken er blevet så bange for at sige sandheden, så bange for at skræmme mennesker væk, at de godtager, hvad jeg bilder dem ind. Jeg har fået oprettet søgervenlige kirker, og ordene: "Mon Gud har sagt?" har virkelig haft succes. Snart er alt tilladt i kirken. Men jeg bryder mig ikke om, at nogle studerer Guds Ord og beder og faster. For hvis de virkelig finder ud af den kraft, der ligger i det, mister jeg min magt, og sådan skulle det jo nødig gå! Ordet som målestok Der er nogle steder i landet, hvor de stædigt holder fast i Guds Ord. Det er dem, Poul Madsen engang beskrev således: De prøver alt nyt, men med Ordet som målestok, og de følger overhovedet ikke med i verdens udvikling. Hvis Ordet afviser det nye eller advarer imod det, gør de det også. De lever endnu i svundne århundredes tankegang. De er et fremmedelement. De taler endnu om Guds vrede, om dom og nåde, om frelse og fortabelse, og vil ikke vide af andet end Jesus Kristus og Ham som korsfæstet. De tillader sig endog at kalde kirkens egne børn til omvendelse. Den slags mennesker er svære at have med at gøre; men jeg må gøre mit yderste. For hvis de får magt, er jeg færdig. Splittelse Jeg er også fantastisk til at skabe splittelse og få de kristne til at anklage hinanden for at være falske lærere. Det går så godt, at de overser de virkelig falske lærere. Men der er nogen, der bliver ved med at råbe op. Dem sørger jeg for at gøre så upopulære, at de ikke bliver inviteret til at tale i ret mange kirker. Det er jo meget nemmere med "lightkristendommen", hvor alt er tilladt, og hvor helvede, synd, dom og omvendelse er forsvundet. Hvor vi bare skal hygge os og være glade! Vi er alle Guds børn, har jeg bildt dem ind, og vi må ikke dømmе hinandens meninger. Den ene mening kan være ligeså god som den anden! Jeg vil gøre alt for, at Ordet i Johannes' Åbenbaring ikke bliver til virkelighed, selv om jeg godt ved, Gud er større end mig; men jeg kæmper til det sidste! Johannes' Åbenbaring 3:10-12, "Fordi du har holdt fast ved mit budskab om at holde ud, vil jeg holde dig fast og fri dig ud af den tid med prøvelser, som snart kommer over hele verden for at sætte alle mennesker på prøve. Jeg kommer snart. Holdt fast ved det, du har, så ingen skal tage din sejrskrans."

TAG EVT. SIDEN UD .



KR. 99,00

Som dreng drømte Broder Andreas om at være spion bag fronten, en ensom spejder på fjendens område. Som voksen blev han en "himmelig agent" for Gud. Missionerne var fyldt med farer og finansieret af tro, præget af mirakler og båret af bøn. Mange sagde, at det var umuligt at arbejde bag ved jerntæppet, men Andreas vidste, at ingenting er umuligt for Gud. Da han krydsede "lukkede" grænser, bad han: "Gud, i min bagage har jeg skrifter, som jeg gerne vil tage med til dine børn på den anden side af grænsen. Da du var på jorden, gjorde du blinde øjne seende. Nu beder jeg dig om at gøre seende øjne blinde. Lad ikke vagterne se det, du ikke vil, at de skal se." Og det gjorde de aldrig.

I over 45 år har Broder Andreas' livshistorie inspireret millioner af mennesker til at tage skridtet ud på deres eget troseventyr. Hans vidnesbyrd fortæller om Guds ledelse og forsyn i mindste detalje - som alle, der handler på Guds kald, kan få lov til at erfare.



KR. 25,00

Bøn var kernen i Jesu liv. I dette stærke hæfte af Broder Andreas og Al Janssen får du en praktisk og bibelsk undervisning om bøn, inspireret af mennesker der forfølges pga. deres tro. I mødet med disse kristne har de to erfaret, at det, de forfulgte ønsker sig allermost, er: At vi beder for dem! Men hvad skal vi bede om? Og hvordan kan vi lære at bede, så vores bønner får indflydelse på verden, vores nation og samfund og samtidig indvirker på vores eget liv?

"Bøn – hvor kampen vindes er en sand guldgrube af forfriskende sandhed og vigtige nye indsigter, som vil inspirere enhver, som længes efter at bede mere af hjertet. Den er tæt-pakket med autentiske historier om mennesker og situationer, der er blevet forvandlet, fordi der var nogle, der udlevede de sandheder, som denne bog præsenterer os for. Den store udfordring for dig og mig er: Vil vi begynde at leve det? Eller vil vi blot læse det? Vores lidende verden venter på, at vi lever det."

Eddie Lyle, Generalsekretær i Åbne Døre England og Irland.

Bøgerne kan købes hos Åbne Døre www.forfulgt.dk/butik/

Saline og trosflag

Tænk på en æggemad!

Tænk på en æggemad med for lidt salt

Tænk på en æggemad med for meget salt.

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt.

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på en naturlig måde?

Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Kolossenserbrevet kapitel 4:6



Trosflag



Saline undervisning i Sverige af Nia Lindström.



Mange ting kan stå i vejen så et menneske ikke kan få øje på Jesus:

Følelser
Intellekt
Vilje

Det kan vi være med til at ændre på med Saline

Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget.

Kalenderen:

KFH Landsmøde i Norge 11. - 14. juni 2015

21. til 26. september verdensbedekonference i Wales.

Se løst program nederst på siden. Det bliver en stor oplevelse, så tag med! Mere info og foreløbig tilmelding: inger@krisos.dk

Lørdag d. 17. oktober 2015 Temadag: "Forfulgt, men ikke glemt" i Kjellerup

SundhedsSektorSøndag bliver på Lukasdagen den 18. oktober

Prayerweek i uge 2 i 2016 bliver i Frankrig

BEDEHUS
Danmark

www.bedehus.dk

Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration. Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS' bedetid i bedehus.dk. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Inga Helver.

H.C.F.I. GLOBAL PRAYER SUMMIT WALES, 21 – 26 SEPTEMBER 2015

THEME: 'Moved with Compassion'.

PROGRAM: Dr. Boey Mee Leng (Member of HCF International Board and President of HCF Singapore) and Dr. Arul Anketell (Member of HCF International Board and HCFI Regional Promoter for South Asia) are prayerfully compiling the program which will focus specifically on intercession for healthcare globally, for health professionals and for their patients. Touched with some of the 'revival fire' which characterized the country of Wales in days gone by, a mighty impact can be made through prayer.

COST: British Sterling (i.e. British pounds) 270.

FINAL CLOSING DATE FOR REGISTRATIONS: Friday, JULY 31st, 2015

KriSoS - infoside

Ledelsen:

Formand: Inger Ebbesen

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen

Skovfyren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: britta-eckhardt@mail.dk

Dansk og nordisk bedekoordinator og

HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver inga@krisos.dk

Øvrige:

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:

KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over.

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.



"Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne". Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.

Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro 01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage.

Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og



Tv. Agnes takker af som rejsesekretær i Norge.

Th. Barbro anbefaler at vi støtter Åbne Døre og beder for de forfulgte kristne i verden.



det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. september 2015. Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde