



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

22. Årgang

December 2015

Nr. 4

Guds menighed er jordens største under. De kommer fra øst og vest og er her i et udsnit fra konferencen i Wales.



Tak for 2015 - Glædelig jul og velsignet nyt år

"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herved.

Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordem lovet var,
Herren herligt opfyldt har.

Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,

at når du i herlighed
kommer anden gang herved,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.



Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829.

Hør sangens egen melodi:
www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/80



Find KriSoS på facebook, søgeord krisos.

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:

www.facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

WWW.KRISOS.DK

Inger Ebbesen, formand for KriSoS



Kære alle

Julen står for døren. Dejligt, skønt og fantastisk, at Jesus kommer til os her midt i den mørke tid. Mange mennesker i vor del af verden har glemt, hvad Han kommer med, hvilke vidunderlige gaver Han har med: Livet, både det nuværende og det evige liv. Heling af hele mennesket, ikke kun fysisk, men at Han også bringer nåden ind i vore hjerter og der, heler det brudte. Tak og lov for de, der denne jul har åbne hjerter og tager imod disse vidunderlige gaver.

Tak og lov, om vi må være med til at give den gave videre.

Vi, der var i Wales til globalt bedemøde i september, fik en konkret opfordring med hjem. Chris Steyn, der er international koordinator spurgte: Kommer der vidner i soc. & sundhedssektoren af det arbejde vi HCFI'ere gør? Os, der er medlem i KriSoS? Hvad er navnene på dine/mine vidner? Hvordan får vi begyndt på det arbejde? Chris' svar er: discipelskabstræning.

Hvordan? Han opstillede det meget enkelt. Spørg dit medmenneske, om vedkommende kunne tænke sig regelmæssig forbøn?

Ved positiv respons, spørger du personen, hvad har du kæmpet med siden sidst? Lyt omhyggeligt til svaret og fortsæt til næste spørgsmål: "Hvad har du været glad for siden sidst? Lyt igen omhyggeligt. Læs sammen nogle vers fra biblen og genfortæl omhyggeligt for hinanden, så er 3. spørgsmål: Hvad siger disse vers om Gud? Og sidste spørgsmål: Hvad ønsker Gud, med disse ord, at jeg skal ændre i mit liv? Bed sammen for det, der her er kommet frem. Gentages ca. hver 14'dag. Lyder som en farbar vej. Tør vi, i dette trosforskrækkede land?

Vi havde en meget velsignet uge. 180 mennesker fra 40 forskellige lande. Begyndte og sluttede dagen med lovsang; fik bibelundervisning og bad for hinanden og det, der foregår i sundhedsvæsenet; det, der sker i vore lande, for vækkelse og vækst. Vi besøgte alderdomshjem og børnehaver og bibelskole. Vi hørte nyt om Saline og de fremskridt, der sker. Om Nigerias "Bedehus" som tager form og ICHs (integreret fællesskabs sundheds/menighedspleje) arbejde i Madagaskar, Serbien og Mongoliet og Medical Outreach's (når kristne sundhedsarbejdere tager ud med lægehjælp og sundhedspleje til landsbyer som ellers ikke modtager disse ydelser) i Malaysia. Meget vel tilrettelagt bedeuge med fine undervisere fra hele verden og en velsignelse, at møde de mennesker personligt, som vi ellers kun kender navnene på, fra "Trumpet Call" det internationale bedebrev som Erasmia Grim redigerer og sender ud.

Bibelsk funderet pleje og omsorg blev vi også introduceret til. Det, der er inspireret af Jesus' medfølelse/barmhjertighed for sine medmennesker. Foreløbig findes der kun en engelsk pjece herom. Vi vil bede til, at vi får mulighed for at lave en dansk udgave.

Velkommen til alle, der vil med til bedeuge i Strasbourg d.11.-18. januar 2016.

Glædelig jul og velsignet nytår til alle. Inger Ebbesen

Inga Helver, Nordisk koordinatør i HCFI



Omsorg
for hele
mennesket



Kære læsere i korsflagenes lande.

Ikke mere "Business as usual", står der i referat fra bedekonferencen i Wales. Dette år, 2015, har forandret verden så meget, at ingenting er mere som før. Vores tema har været Moved by Compassion og til næste år bliver det Trofasthed. Mødemøsten er blevet et farligt sted for både kristne og mange muslimer, så folkevandringen startede og tiltager. Mange tusinder søger til vores lande og håber på fred og frihed. Vi må møde dem på den måde Jesus ville møde dem. Det er vores udfordring i HCF Norden. Møde dem med Jesu kærlighed på hospitalet, plejecenteret, gaden og i kirken. Vi er i KriSoS blevet bevæget af medfølelse og har ved vore konferencer hørt, talt og bedt med forfulgte kristne, der er kommet til vores land. Mange muslimer bliver kristne når de møder Guds kærlighed. Deres vidnesbyrd om, hvordan de har fået et nyt liv i Kristus er også vidnesbyrd om, at ingenting er mere som før.

Gå ud i alverden har Jesus sagt til alle sine disciple - også til os! Vi kan nøjes med at gå ud på gaden. Der kommer al verden os i møde!



Alet og jeg får en lille snak om det store Salineprogram, hun startede på efter konferencen i Frederikshavn i 2009. Det har bragt hende rundt i en lang række lande.

Et enkelt menneske kan få stor betydning i Guds rige

International Prayerteam til morgenmad i Wales med Erasmia Grim, i hvid trøje, som værtinde og ordstyrer. Erasmia sidder ved siden af Inga Helver bagest i billedet.



Det var en stor glæde at Erasmia Grim deltog i GPS i Wales. Her byder hun Sigrunn velkommen som bedekoordinator i Norge, mens tidligere bedekoordinator Anne Marit, der nu er leder i Norge, smilende ser til.

Også velkommen fra mig og Norden til Sigrunn.



Chris Steyn taler til forsamlingen og giver god undervisning i evangelisation.

Det var stort for mig at få det privilegium, at kunne stå frem for forsamlingen og bede for den forfulgte kirke. Bede for forfulgte, at de må holde ud til enden og for deres forfølgere, at de som Paulus må blive mødt af Jesus, *verdens lys*, på vejen mod "Damaskus".

Arul Ankatel stod for bibelundervisningen i Wales. Bl.a. ud fra Esajas 53:5 ved Hans sår blev vi helbredt. Der er 2 måder at blive helbredt på: Lægepraksis og Troens praksis. Ved medicin og undere.

SundhedsSektorSøndag fejrede KriSoS ledelsen i Aarhus i Citykirken, hvor gudstjenestelederen fortalte om KriSoS og vi bad SundhedsSektorSøndags-bønnen sammen. Der var mange mennesker til stede og vi er meget taknemmelige for denne forbøn på dagen, som kaldes Lukasdagen (Lukas var læge, derfor er det denne søndag vi fejrer).

Healing Rooms er noget forholdsvis nyt i Danmark, men noget vi skal være opmærksomme på, idet der gives god undervisning i bøn for syge. Jeg har fået uddannelse og vil gerne anbefale den. Jesus udsendte disciplene til også at lægge hænder på de syge. Markus 16:18

Alle medlemmer af KriSoS, der har en mailadresse, kan få KriSoS-bladet tilsendt i skærmvisning, så hvis du får bladet nu som papirblad er det altså muligt at skifte til E-blad. Man må også gerne få begge dele. Giv gerne bladet til andre også ved at videresende på mail. /Inga

Et bønnesvar for os i KriSoS!

"Folkekirken skal være der, hvor der er brug for den, og det er der på et hospital. På sygehuset bliver der bedt rigtig mange bønner. Derfor er jeg glad for, at Regionsrådet har taget imod de tre syddanske stifters tilbud om donation af et kirkerum til Nyt OUH".

Sådan siger Fyns biskop Tine Lindhardt efter at regionsrådet i Region Syddanmark har sagt ja tak til en gave på cirka 6,8 mio. kroner fra Fyens-, Haderslev- og Ribe Stifter. Pengene skal bruges til et kirkerum på det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH.

"Når man er rask og rørig, kan man selv opsøge en kirke og gå til gudstjeneste. Det kan man ikke, når man er alvorligt syg og indlagt på et sygehus. Den mulighed får patienterne nu, og det er vigtigt", siger biskoppen.

Kirkerummet og diverse hjælpelokaler bliver i alt på cirka 100 m².

"Mange patienter vil i de kommende år blive behandlet i ambulante forløb, og vil derfor ikke have en patientstue i forbindelse med indlæggelsen. Her vil kirkerummet og samtalemulighederne med hospitalets præster tjene et særligt formål, når behov for sjælesorg opstår", siger Tine Lindhardt.

Rum til ro og refleksion

Da der er tale om en donation fra de tre stifter, påvirker bygningen af kirkerummet ikke Nyt OUH-projektet som sådan. Det vil sige, at der ikke går penge fra de 6,3 mia. kroner, som kvalitetsfonden har bevilget til Nyt OUH. Kirkerummet trækker heller ikke fra den ramme for antal kvadratmetre, som er sat for Nyt OUH.

"I regionsrådet har vi allerede besluttet, at vi vil indrette Nyt OUH med religiøse rum, som kan benyttes af alle trosretninger. Stifternes tilbud om et kirkerum er derfor et supplement til de muligheder for religiøse aktiviteter, vi allerede har planlagt. Vores ja tak til stifternes tilbud sikrer, at patienter, pårørende og andre, der færdes på det nye sygehus, får flere muligheder for at finde rum til ro og refleksion og til at praktisere deres religion", siger formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

En integreret del af Nyt OUH

Kirkerummet bliver en integreret del af Nyt OUH med en placering i hospitalets vidensakse, der er det centrale offentlige strøg. Tanken er, at kirkerummet skal opleves som særskilt fra hospitalet, men stadig bære præg af hospitalets overordnede design.

"Kirkerummet på Nyt OUH bliver et sted, hvor man kan forlade hospitalsverdenen for en stund og tale med sygehuspræsten, bede en bøn, synge en salme eller gå til gudstjeneste. Den eksistentielle og åndelige side af tilværelsen får ofte en helt anden betydning, når man står overfor sygdom og død, og livsvilkårene på den måde markant ændres. Mange vil gerne i kirke og vil gerne kunne tale med en præst om tro, fortvivelse, håb. Og det gælder både den, der er syg og de pårørende," siger Tine Lindhardt.

Efter godkendelse af donationen, udarbejdes der nu et dispositionsforslag for kirkerummet, der efterfølgende indarbejdes i projektforslaget for Nyt OUH.

Byggeriet af Nyt OUH begynder i 2016/17, og efter planen tages det nye sygehus i brug i 2022.

Se pressemeddelelse fra Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk/wm474416

Se gavebrev fra de tre stifter:

www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/4cb65658c4141afce19e6e4535510219481faaed/Gavebrev.pdf

Se brev fra de tre stifter til Region Syddanmark, 08-15:

www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/0671ddd825a9b2feb90e50624cc204b91e40782f/Brev-fra-de-tre-stifter-23.-august-2015.pdf

Se uddrag af ideoplæg til Kirkerum i Nyt OUH, 09-15:

www.fyensstift.dk/_Resources/Persistent/643e1aed517413548d109ccc551a371bbca52027/Uddrag-af-ideoplæg-september-2015.pdf

Vidnesbyrd om kaldelse og bønnens styrke

Mange tak for billedet af Erasmia og broder Andreas.

I maj 1983 sagde jeg ja til Guds kald til HCF.

Det var i Amsterdam og broder Andreas lagde sine hænder på mig. Han prædikede om Jonas' kaldelse til Nineve.

Prædikenen vil jeg aldrig glemme!

Lige nu har jeg en stor opgave i at være pårørende til min kære mand. Han fik fjernet kirurgisk en tumor i højre kæbe (15/9) og der har været en slem infektion bagefter.

Jeg kan passe ham hjemme, fordi jeg er sygeplejerske.

Jeg har mange HCF venner, som beder for os og opmuntrer os.

Nu høster jeg de velsignelser fra Bede-Trio venner, der har været i mit hjem. (flere år)

Forestil dig, hvor vigtigt det er at bygge en beskyttende mur gennem bøn, når der er gode dage!

Hver uge møder jeg medicinsk personale.

Mange af dem ville have glæde ved at deltage i Saline kursus.

Vær velsignet! Ingrid (Ingrid har nu mistet sin mand - kondolerer)



31. oktober 2015

HCFI fejrede Åbne Døres 60 års jubilæum sammen med Broder Andreas, grundlæggeren, der havde taget turen fra Holland til Bedehuset for alle Nationer i Hebron, Sydafrika.

Guds Guldhjerte

*Jeg så Guds guldhjerte, som altid er varmt og flydende.
Så så jeg mange forskellige guldhjerte ligge på jorden.
De var i stykker, nogen var i mange små stykker, andre var revnet, andre havde glas i sig, andre igen sten.*

*Hjerterne var under opvarmning af Gud.
Han hældte flydende guld i i revnerne, Han smeltede alle skår,
så de smadrede hjerter blev et helt hjerte.*

Han smeltede sten og glas helt væk, og fyldte hullerne ud med sit flydende guldhjerte. Efterhånden som Han smeltede hjerterne mere og mere med sin kærlighed, så smeltede de sammen med Hans hjerte.

I Hans hjerte bliver de ved med at være helet og rene.

Så blev guldhjerterne til kødhjerter, alle sår og huller og revner skinner nu klart med guld i kødhjerterne.

Guds hjerte er stadig af guld, og Hans hjerte omslutter alle hjerter, som gennem Hans søn har fundet adgang til Guds hjerte.

Hver gang, der så måske kommer en ridse i vores hjerte, så reparerer Han det lige med lidt guld.

Guld og kødhjerterne passer godt sammen, så længe de er varme.

Knus Else Ruhe Ludvigsen



PS: Det viste hjerte kan købes på www.christianbook.com til ca. 42 kr. + porto. Søg på Jesus heart gold. Vær opmærksom på, hvis du vælger flere varer, at hvis prisen for varerne i alt overstiger 80 kr. kommer der moms og afgift oveni prisen, se www.toldpriser.dk/toldberegner

Saline og trosflag

Tænk på en æggemad!

Tænk på en æggemad med for lidt salt

Tænk på en æggemad med for meget salt.

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt.

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på en naturlig måde?

Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Kolossenserbrevet kapitel 4:6



Saline Kursus i Sverige

Gullbrannagården nær Halmstad og Gøteborg

1. april 2016 - Lys og Salt.
Kursus for begyndere i Saline.
Lær at plante trosflag

4. - 6. april TOT Saline kursus.
Træning af trænere

Alet, der er international underviser i Saline, vil komme og videreudanne dem, der har været på begyndelses kurset. Det bliver meget inspirerende, så overvej grundigt om ikke netop du skal lære Saline at kende, så det bliver lettere at være kristen på job!

Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget.

Kalenderen:

Uge 2, 2016: Prayerweek i Strassburg, Frankrig

Lør. 6. februar 2016: KriSoS årsmøde og generalforsamling i Odense.
Tema "Aktiv dødshjælp"

Tors. 31. marts: Nordisk lederkonference i Sverige. For alle styrelsesmedlemmer fra de nordiske lande: Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark
Det bliver en strategisk dag med Chris Steyn som konsulent.

Fre. 1. april: Kursusdag i Saline for alle, der ikke har været på dette kursus før og dem, der gerne vil have det en gang til.

Lør. 2. - søn. 3. april: SKSFs landsmøde med meget vedkommende undervisning af Chris Steyn.

Man. 4. - ons. 6. april kommer Alet, der er international underviser i Saline, og underviser i TOT (training of trainers). Alet underviser på engelsk. Der gives diplom for begge Salinekurser. Læs mere om dagene på www.kristenivarden.se

BEDEHUS
Danmark

www.bedehus.dk

Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration.
Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS' bedetid i bedehus.dk.
Har du lyst til at være med, kan du kontakte Inga Helver.

Bogideer

Kontakt
Inga Helver
for nærmere
Oplysning
og køb.

inga@krisos.dk

tlf.: 2076 3037



KriSoS - infoside

Ledelsen:

Formand: Inger Ebbesen

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: britta-eckhardt@mail.dk

Dansk og nordisk bedekoordinator og

HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver inga@krisos.dk

Øvrige:

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:

KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over.

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.



"Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne". Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.

Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro 01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage.

Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og



Fra velkomsten til konferencen i Wales som Jeff Dyas (tv) og Greg Leavers, lovsangsleder (th) havde vel tilrettelagt. Stor tak.



det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. marts 2016. Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde