



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

23. Årgang

Juni 2016

Nr. 2

Religiøst Dagblad

Himmelske Da

TILLAG TIL KRISTEN

Kirkefestivalen "Himmelske Da" vil snart fylde København med debat, musik, foredrag og gudstjenester

- Visionen er et folkemøde side 2
- Historien om kirkedagene fra 1968-20
- Politikere holder bibeltime i Tyskland



"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21



Find KriSoS på facebook, søgeord krisos.

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:

facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

WWW.KRISOS.DK

GUD SPØRGER

1. Det er dig, som jeg nu kalder, vil du følge mig?
Vil du gå i mine fodspor ad en ukendt vej?
Vil du kendes ved mit navn, vil du møde sorg og savn,
vil du hvile i min favn og la´ mig bli´ hos dig?
2. Vil du ta´ det første skridt, ja, vil du følge mig?
Vil du gå til mine mindste ad en ukendt vej?
Vil du tåle men´skers blik holde ud, når andre gik?
Du skal gi´ dem alt, du fik, for jeg vil bli´ hos dig.
3. Vil du åbne blindes øjne, vil du følge mig,
føre fangne ud i frihed ad en ukendt vej?
Vil du læge andres sår i det skjulte, år for år,
mærke glæden, som du får, for jeg vil bli´ hos dig.
4. Vil du trodse angst og uro, vil du følge mig,
ta´ imod dig selv i nåde på en ukendt vej,
la´ de ord, som jeg har sagt, foldes ud med skabermagt
trods din tvivl og selvforagt? For jeg vil bli´ hos dig.

JEG SVARER

5. Når du kalder, vil jeg lytte. Jeg vil følge dig!
Jeg vil vende om og vandre ad en ukendt vej.
Ja, af hjertet vil jeg be´: Herre, lad din vilje ske,
for jeg ved, at jeg skal se mit liv fuldendt i dig.

Lær den smukke keltiske melodi: Søg på youtube.com, skriv "Kizoa will you come and follow me" (en version med tekst, der er også andre).



Forsiden af dette blad: KriSoS' nye badge - lagt på forsiden af en Kristeligt Dagblad om kirkedagene (Himmelske Dage) i København. De nye badge blev taget i brug til Himmelske Dage. Læs også s. 9. Foto: Inga Helver.

Formanden for KriSoS har ordet:



Kære KriSoS venner

Vi er nu i pinsens eller Helligåndens tid. En skøn tid er over os og især hvis Ånden får lov at inspirere os til livet som Guds børn.

Regional konferencen i Sverige omkring

1.april handlede rigtig meget om: Hvad vil Herren med os? Hvilken vej skal vi gå? Hvad er visionen for HCF? Opfyld missionsbefalingen! Gør vi det? Gør vi det rent faktisk? Gør som Jesus siger i Matthæus 28.16-20: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple". Nye muligheder. Fokus på, at livet leves på forskellige måder. At få indflydelse på de fællesskaber vi færdes i, kræver, at vi har de rette prioriteter. Jesu kærlighed motiverer os. Fokus på: At være Jesu vidner, ikke aktiviteter. At bygge relationer på tværs. Erfaringer kommer fra tid med Jesus. Vores kultur eller vane er, at kristne tilbringer deres tid sammen og sjældent bevæger sig ud af deres "komfortzone" d.v.s. de/vi bliver der, hvor der er fred og ingen udfordringer. Men Jesu kærlighed udfordrer os; Han ønsker relation med **alle mennesker**. Derfor siger Han som Han gør i missionsbefalingen. Men bed først. Jesu disciplinplan er: Gør det i det små, gør det enkelt og gør det langsomt. Vores ret til at vidne har Jesus betalt for på korset. Og der er 16 lignelser i Matthæusevangeliet, der handler om livet i Guds rige. Ved at læse en lignelse ad gangen sammen med 2 eller 3 andre og arbejde med dem efter "Burgeropskriften", vil både de og vi udvikle vores liv med Kristus og vokse i at være disciple. Se midtersiderne i bladet. Hvert ord i biblen er der, for at vi skal lære noget om Guds karakter;

at vi får et billede af hvem Gud er, så vi oplever, at Gud vil os og elsker os og gør os trygge. Kærligheden vil røre os og få os til at se på vores liv.

På Kirkedage eller Himmelske Dage i København i Kristi Himmelfarts weekenden, blev KriSoS repræsenteret med fine badges på jakkerne. Vældig fine arrangementer fysisk tæt på hinanden & mange mennesker med meget forskellig kirkelig baggrund, gav mange facetter på Guds rige i en stor by. Tænk, at gå rundt blandt mennesker i en stor by, hvor rigtig mange var kommet for at opleve menneskers liv med Gud. Det blev rigt illustreret.

Åbningsgudstjenesten i domkirken med tale af en katolik, en baptist og Københavns biskop. Til samme fest (gudstjeneste): Bodil Jørgensen læste teksterne og Peter A.G. sang og reciterede en ny salme med os. Og fælles trosbekendelse. Vi var også til "Prayer for the Nations", hvor Bertel Haarder indledte og flygtninge og migranter fra mange lande sang gospel og bad med os. De bad for forfulgte kristne og de forskellige lande, også Danmark. Bagefter var der "Fakkeltog" til Christiansborg og senere vågenat i den katolske kirke. Også professor fra Menighedsfakultetet, Peter Legarths foredrag om, hvordan det er, når en professor rammes af depression, vakte stærke følelser. Der var rigtig mange skønne indtryk at tage med hjem.

God sommer Inger Ebbesen



En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI:



Kære nordiske venner i HCF.

Læs Ap.g. 27:9-44

Hvad stiller man op i en krise?
Er sundhedssektoren i vore lande i krise?
Kan vi bruge denne tekst?

Vi kommer ind i historien, hvor de med nød og næppe var kommet dertil hvor de var.

Jeg mindes, fra min tid i helsesektoren, at jeg med nød og næppe klarede en situation: Kommunesammenlægning.

Kristus kransen reddede mit liv, mit arbejdsliv tror jeg.

Men nu var det ikke længere sikkert at sejle og Paulus advarer om hvad der kan komme til at ske. Store tab, også menneskeliv. Paulus var ombord i dette skib som fange på vej til Rom, så ham hørte man ikke på.

Man lytter til de store – lederne og dem, der er ansvarlige og det er vel også ok. Stemningen var til, at man sejlede videre for at nå et sikkert sted inden vinteren satte ind. Kreta var et godt sted til overvintring på grund af beliggenheden. De syntes det var en god beslutning og at målet næsten var nået.

Men så kom en hvirvelstorm. Der skete noget ganske uventet og voldsomt. Noget de ikke kunne stille noget op imod..... og står der så: gav vi op og lod os drive af strømmen.

Oplever I at Helsesektoren er ude af kontrol? At man lader stå til. Mistet målet af syne. Hvor mange gange er der ikke lavet målsætninger, der er ophængt i kontoret eller på gangen. Dette har vi besluttet i fællesskab. SÅDAN VIL VI VÆRE SOM KOLLEGAER..... vise RESPEKT er måske det vigtigste ord, men hvad betyder respekt i dag?

Så kommer der en hvirvelvind og målsætningen ved alle gode værdier mister sin kraft og lige pludselig sejler det hele sin egen sø. Man giver op over for omstændighederne.

Ombord med Paulus klarer de med nød og næppe, at få bjerget skibsjollen og de surrer tov om skibet. Prøver at holde sammen på strukturen. Tager nødudstyret i brug. Plan B..... måske. Hidkaldte konsullenter.

Så begynder de egenhændigt, med egne hænder og helt bevist, at kaste lasten over bord. Værdierne. Det der skulle give indtægt, og skibsudrustningen, det der skulle hjælpe dem fremad. Det var mørkt og de mistede ethvert håb om redning, da de ikke kunne se noget lyspunkt. Hverken sol eller stjerner. Kompas havde de ikke og når sol og stjernerne var borte kunne de ikke navigere. Alt var mørkt og meningsløst.

Ved I, at Nordstjernen er den eneste stjerne, der ikke flytter sig? Den kan sammenlignes med Guds ord. Det skal ikke forgå, siger Jesus. Vi kan regne med ham, også i livets storme.

Så står Paulus frem: I skulle have lyttet til mig! Kender vi den type? Se hvad jeg sagde.....! Men det var ikke i den tone Paulus talte, han kom med godt nyt. Fat mod. Det ender godt. I nat havde jeg besøg af en engel fra den Gud, som jeg tjener og tilhører. Paulus, der engang slog de kristne ihjel. Hans vidnesbyrd er nu: fat mod – en engel fortalte mig at vi alle skal blive reddet og jeg skal komme til kejseren i Rom og nu er vi alle i "samme båd" – jeg er ansvarlig for jer. Menneskene ombord i Helsesektoren er i dine hæn-

Fortsættes s. 9

Discipelskab i praksis



Indledning

KriSoS arbejde og Guds riges arbejde hviler på 3 søjler: BØN, EVANGELISATION OG DISCIPELSKAB.

Eller sagt på en anden måde: BEDE, VIDNE, FØLGE

KriSoS har som fællesskab prioriteret bøn. Og har været udholdende og trofaste i forbøn gennem årene. Det var første søjle i målsætningen. Ved de Salinekurser, som KriSoS udbyder, er mange blevet inspireret til at være vidner. Dermed der været fokus på anden søjle.

Tredje søjle, discipelskab har været vanskeligt at arbejde med. Måske har vi her svigtet, ikke rigtig forstået eller bare forsømt!

Ofte spørges der i kirken og foreninger, hvorfor bliver vi færre og færre. I Sverige, på nordisk HCF ledermøde i foråret 2016, gav underviser Chris Steyn os et svar: Vi har glemt at multiplicere – glemt at gøre disciple. Glemt at gøre disciple til disciple.

Burgermodellen. Et grundlag for at disciple.

I de allersidste vers i Mattæus evangeliet giver Jesus sit arbejde videre til disciplene. Giver dem en plan for fremtidens arbejde for Ham, efter Han selv er taget hjem til sin far.



I Matt. 28: 18, 19 og 20 taler Jesus til sine 11 disciple og alle disciple siden, derfor også til os:

Vers 18. Mig er givet al MAGT i himlen og på jorden.

Vers 19. GÅ derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befaleet jer.

Vers 20. Og se jeg er MED jer alle dage indtil verdens ende.

Alle kender i dag en burger. Den består af en overskåret bolle med noget i midten. Vi vil se på disse vers som en burger, hvor overbollen er vers 18. Jesus har al magt. Al magt. Tænk tanken, al magt. Kan vi på nogen måde forestille os det? Tænk: En konge i sit kongerige i al sin magt og væld. Han regerer i himlen og på jorden og han har en plan. Planen er at alle skal høre om ham og komme ind i hans rige. Det rige, der er både i Himlen og på jorden.

Og han lover at være med dem alle dage, vers 20 - det er underbollen. Det der skal imellem over- og underbollen er Missionsbefalingen i vers 19: Gå, gør disciple, døb og lær dem.

Gør mennesker til disciple i alle nationer på jorden. Og lær dem at disciple: Gøre andre til disciple, der disci-

KriSoS www.krisos.dk
Kristne i Social- og Sundhedssektoren

pler andre, der disciple
Multiplicere!

At multiplicere drejer sig om 3 gange M: Magt, Missionsbefaling og Med jer. Husk det når du ser en burger - på McDonald eller hvor som helst.



Jeg selv – en discipel

Tænk engang, hvis kirken havde en afdeling på hver eneste arbejdsplads, på hver eneste vej, hver eneste skole og uddannelsessted? Det har den. Vi, der lever i troen på Gud og i tjeneste: Vi er kirke, vi er disciple, der, hvor vi er:

Jeremias 1, 7: "Du skal ikke sige: Jeg er ung! Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale".

Esajas 49, 6: "... derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ender."

Jesus: "I er verdens lys!".

Gud er med sin ånd tilstede der, hvor du er tilstede. Vi kan godt tænke, at de, som er ansatte i Guds rige eller de, som har en synlig tjeneste, er længere fremme i at være disciple. Men at være full-time for Jesus er ikke forbeholdt særligt udvalgte. Vi kan være trygge i at gå ud og være disciple i vores hverdag – netop med tanke på burgermodellen: Jesus har magten og æren og ser os i vores liv. Og han er med – Han har ansvaret – vi må bare gå i vores liv.

Disciple, der gør disciple

Vi ER tilstede som disciple der, hvor vores sted i livet er. Men uanset hvilket land vi bor i, hvilke evner vi besidder, hvilken uddannelse vi har, eller hvor meget vi tjener, så har Jesus befalet os ikke blot at være disciple,

men også at gøre disciple. Når vi lytter til undervisning, har vi ofte verdens tankegang med, som siger: Hvad kan jeg få ud af det? Og den kristne udgave: Hvad vil denne tekst og prædiken mig? En helt ny vinkel, som er i overensstemmelse med missionsbefalingen, ly-

der: Hvordan kan jeg lytte til dette ord, så det udruster mig til at give det videre til andre?

Når vi forstår, at vi hver især har et ansvar i at undervise i Guds ord videre, så multipliceres Guds rige. Så kan vi være med til at disciple. I det næste afsnit vil vi, udfra Chris Steyns undervisning, give inspiration til en måde at multiplicere og gøre disciple.

Fra ønske til handling

På Bibelens første blade fik mennesker besked på at opfylde jorden. Befolke den.

Da Jesus rejste hjem til himlen gav han besked om, at gøre jordens folk til disciple, så alle om hører ham.

På bibelens første blade giver Gud de 10 bud til Moses. Jesus sammenfatter budene i to bud:

Elsk Gud, af hele dit hjerte.

Elsk din nabo, som du elsker dig selv.

Tre ting ønsker Jesus du og jeg skal gøre: elsk Gud, elsk din næste og gør mennesker til hans disciple.

Hvad skal der ske, hvordan kan jeg disciple?

Jeg kan bede og give mit vidnesbyrd, men bliver der disciple ud af det?

Chris Steyn gav en opskrift til i små

grupper at bruge 4 spørgsmål, som gør at alle i gruppen kan vokse i eller blive til disciple:

1 og 2: Omsorg, bøn og tak

Første spørgsmål: Er der noget du har gået og tumlet med i den sidste uge? Så beder vi for det.....

Andet spørgsmål: Er der noget der har gjort dig glad i den sidste uge? Så takker vi for det.....

3 og 4: Bibelarbejde. Læs sammen en lignelse om Guds rige.

Fra Mattæus 13 og resten af evangeliet er der 16 lignelser (7 i kap. 13 og 9 i kap. 18-25.) Start med den i kap. 13. Læs den højt og lad en af deltagerne genfortælle. Det giver er en god måde at få indholdet uddybet.

Tredje spørgsmål: Hvad fortæller denne tekst om Guds karakter? Her skal der være god tid til samtale.

Fjerde spørgsmål: Hvad mon Gud ønsker at ændre? I mit liv, min familie, mit arbejde, mit land, i verden?

Fadervor og "Tak for i dag og på gensyn....."

Man kan starte med 1 eller 2 familiemedlemmer eller gode venner og øve sig. I kan f.eks. mødes to timer om ugen i 6 uger. Gør erfaringer og se hvordan det går.

Husk hele tiden "burgermodellen": Jesus har magten og overblikket (overbollen) og Han er med dig altid og i det hele (underbollen). Kun sammen med Ham er og bliver du og I disciple.

Forhåbentlig har du efter de første erfaringer lyst til fortsætte med "at disciple" og opfylde missionsbefalingens fulde ordlyd. Begyndelsen på at disciple er bøn. Skriv 5 - 10 navne ned, på mennesker du gerne vil gøre til disciple, så de bliver disciple, der discipler.

Start med bøn for dem. Når du føler tiden er til det, så inviter 2 - 3 i en gruppe. Fortæl hvad du gerne vil med det, nemlig opfylde Jesu ønske og befaling: Gå og gør disciple. Man kan have både troende og søgende i en gruppe. Igennem samlinger lærer de / øver de sig i at bede over deres vanskeligheder og at sige tak for glæder og bønnesvar. De lærer om Guds rige og Guds tanker. De kommer til at ligne Jesus.

Efter lidt tid kan en af de nye disciple begynde at lede gruppen og/eller på sigt starte en ny gruppe.

I Guds hånd

Sæt gerne det mål, at bruge resten af dit liv på at gøre mennesker til Jesu disciple!

Han omslutter et liv med missionsbefalingen som burgerbollen om burgeren. Han er med hele vejen, indtil verdens ende.

Selv hvis vi i vores discipelskab møder svære ting, er Gud med. Vores tryghed findes i Guds suveræne kontrol over verden. En voldsom beretning i bibelen møder vi der, hvor Stefanus bliver stenet. Efterfølgende rejste der sig en bølge af forfølgelse, så menigheden flygtede til Judæa og Samaria. Så står der: "De, der var blevet spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet" (Ap.G. 8, 4). Djævelens strategi var at sætte en stopper for de kristne, men det resulterede i, at Guds formål blev fremmet gennem kirkens adspredelse. Gud har al magten og æren i evighed. Amen.

Teksten er inspireret af Chris Steyns undervisning i Sverige, maj 2016, samt prædiken af Peter Jacobsen i Sct. Hans Kirke i Odense, maj 2016 og bogen "Radikal" af David Platt.

Bøger til videre læsning



Chris Steyn, international underviser om discipelskab, anbefaler:

Contagious Disciple-making af David and Paul Watson.
(Smittende "discipling").

Bogen kan købes på den danske netboghandel www.saxo.com, søg blot på titlen.



Else Marie Christensen, medarbejder på KriSoS-bladet, anbefaler: *Radikal - hvad må din tro koste dig* af David Platt.

Bogen underviser om, hvad discipelskab, der følger bibelens anvisninger, indebærer. Herunder "når disciple gør disciple".

"I 'Radikal' udfordrer David Platt dig til at overveje – med et åbent hjerte – hvordan vi har manipuleret evangeliet til at passe ind i vores kulturelle præferencer. Han viser, hvad Jesus rent faktisk sagde om at være Hans disciple."

(Fra Scandinavias hjemmeside, læs hele præsentationen på www.scandinavia.as/radikal)

Udgivet af Forlaget Scandinavia. Købes hos dem og på Prorex.dk.



Peter Jacobsen, sognepræst i Odense, anbefaler: *Imagine Church - at være disciple 24/7* af Neil Hudson.

"Med udgangspunkt i erfaringer fra et engelsk kirkeudvklingsprojekt, gives inspiration til, hvorledes kirken kan inspirere sin menighed til at leve som disciple af Jesus 24/7 – i familien, på arbejdet, på studiet, i sportsklubber og andre steder."
(Fra bibliotek.dk).

"Smukt engagerende, elegant enkel, herligt praktisk. Dette er ikke et syv-trins program, men en rejsendes guide til en fantastisk rejse – forvandlingen af kirkekultur til at skabe disciple i alle livets faser. Jeg håber og beder om, at mange vil bruge den."

(James Lawrence, Leadership Principale CPAS Arrow England)

Udgivet af og købes hos Mediacellen (www.mediacellen.dk)

Denne pjece er udgivet af foreningen KriSoS i juni 2016. Flere eksemplarer kan rekvireres hos Inger Ebbesen, inger@krisos.dk, mobil 31904223. Pjecen kan også downloades fra www.krisos.dk.

Fortsat fra s. 4

der – med i din båd! Vær ved godt mod. Gud holder, hvad han lover. Da Inger og jeg i 2011 var på vej fra en lille tropeø til fastlandet i Filipinerne, kom den lokale fladbundende færgepram vi sejlede i, i havsnød. Der var stor bølgegang, motoren gik ud og alle vidste at situationen kunne ende med døden. Inger og jeg sang igen og igen: "Min båd er så lille og havet så stort, men Jesus har grebet min hånd. Når han står ved roret, da går det så godt på vejen til Himmelske slot". Det gav mod og også parathed til, hvis vi ikke overlevede.

Vi kommer måske ikke alle i havsnød, men krise slipper vist ingen for. Krise. Angsten for at miste. En afslutning på noget og en ny begyndelse. Når Lillemor går den tunge gang ud af hospitalet, med en plasticpose i hver hånd, efterladende den døde ægtefælle gennem mange år, den bedste ven. Så mange andre tab og angsten for at tabe kommer vi ud for som mennesker. Bekymring overmander os. Det er ikke nogen let rejse du er ude på, med alle passagererne i båden, MEN Gud er med. Hans løfter holder også selv om nogen måske har lyst til at smide dig over bord. Nogen prøver at flygte. Vi hører at "det ender godt". Uden mad og drikke duer helten ikke. Efter 14 dage uden mad, tager Paulus et brød, takkede Gud, brød brødet og begyndte at spise.

Det gav dem alle nyt mod og de 276 ombordværende spiste sig mætte. De kom ind til Malta og alle bliver reddet. Selv om Paulus havde reddet deres liv, ville de slå ham ihjel – det er så sært, at de som siger det rigtige, ikke altid får medvind.

Trofasthed er vores og hele HCFIs tema for os i 2016. Gud kaldte os ikke til at få succes – men til at være trofaste. En del af det er, at vi skal have tid til at bede sammen for Helsesektoren i Norden. Have tid til at bede for vores arbejdsplads og for og for hinanden. Og så er vores missionsbefaling fra Jesus: "Som Faderen har sendt mig, sender jeg jer".

Tillykke til HCFI med 80 år. 80 år, hvor Guds trofasthed aldrig har svigtet. Derfor: kast ikke jeres frimodighed bort. Gud ønsker vi skal få mennesker med på himmelvejen. Det er ikke altid komfortabelt. Der kan komme havsnød, både i arbejdslivet og privatlivet.

Han, som gav os løftet, er trofast. Hebr 10, 23: "Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast". Og i missionsbefalingen siger han: "Jeg vil være med jer alle dage, indtil verdens ende".

Bedste hilsner Inga

De nye badges

Fredag morgen, da Inger og jeg var på vej til Himmelske Dage, blev vi mødt af nogle, der solgte Hus forbi - jeg standsede for at købe og sælgeren så det smukke KriSoS badge jeg bar. Han spurgte, om han måtte få et.

Ja værsgod, sagde jeg og fik fundet et at dekorere ham med.

Vil du også gerne bedes for? Ja tak sagde han alvorligt - og det blev han så.

En fantastisk oplevelse for mig og velsig-

nelse for ham.

Få dage efter ringer et af vore medlemmer i København og fortæller, at han har mødt en med KriSoS badges. Hvorfor har jeg ikke sådan et, spurgte han. Jeg svarede, at det ville jeg skynde mig at sende til ham. Hilsen Inga

Vil du også gerne have et KriSoS-bedebadge, så bestil det hos Inger Ebbesen, se kontakinfo s. 11.



Kalenderen:

16. Oktober: SundhedsSektorSøndag. Læs nærmere på krisos.dk, vælg "Det sker" og herunder "SundhedsSektorSøndag".

Uge 3, 2017: Prayerweek i Wales

SALINE - HVORFOR?

Argh, det har vi hørt så meget om i KriSoS-bladene!!! Hvis man ikke selv har deltaget i Saline-kurset, kan man godt blive træt af at høre det nævnt. For hvad er det, det handler om. Hvad gør Saline til noget værdifuldt? Hvad får man med sig som deltager? Og dybest set – hvorfor kunne det måske være værd for os, som ikke har deltaget, at prioritere Saline-undervisningen – og på sigt måske dele den med vores kirker i Danmark?

I de kommende blade skal vi møde nogle tidligere deltagere og høre, hvad deltagelsen har betydet for dem. Den første er Inger Ebbesen, som er leder i KriSoS.



Hvad har Saline-kurset bevidstgjort dig om?

"At jeg forstår vigtigheden af at plante trosflag, d.v.s

små hints til mennesker jeg ikke kender, om hvad troen betyder og har betydet for mig. At vise flaget så at sige og hvad der styrer kurseren."

Gør kurset en forskel for den måde

du lever dit liv?

"Jeg har i mange år været bevidst om, at kun ved at tale om troen holder vi liv i den, men Saline øger bevidstheden. Det er en metode til at begynde den svære og i manges øjne forbudte samtale om tro med patienter, pårørende og medmennesker. Det gjorde en forskel i mit arbejdsliv.

Men Saline betyder også at Missionsbefalingen er blevet en mulighed i mit liv, som ikke behøver at være noget stort og forkromet, men noget enkelt, småt og langsomt - noget med at så og ikke altid se resultatet."

Faktaboks

Salinekurset er et undervisningsmateriale til at uddanne vidner. Det bliver brugt både i Danmark og ud over verden. Saline er udviklet af IHS (International Health Service) af dr. Bob Schneider. KriSoS' internationale ledere i HCFI så det som en enkel måde at uddanne vidner på og fik lov at bruge det. Mange anser det som målrettet til dem, der arbejder i sundhedssektoreren, men det kan bruges af alle. Nogle steder bruges undervisningen også i kirker.

KriSoS - infoside

Ledelsen:

Formand: Inger Ebbesen

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: britta-eckhardt@mail.dk

Dansk og nordisk bedekoordinator og

HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver inga@krisos.dk

Øvrige:

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:

KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over.

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.



"Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne". Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.

Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro 01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave.

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage.

Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen "KriSoS", samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og



Gud lover os i sin trofasthed
en evig sommer hos vor Gud

det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. september 2016.
Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde