



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

24. Årgang

Februar 2017

Nr. 1



Årets tema:

Discipelskab og frugtbarhed

Johs 15

"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21



Find KriSoS på facebook, søgeord krisos.

Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:

facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

WWW.KRISOS.DK

Sangvalg denne gang er inspireret af Vinnies beretning s. 9:

De kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord
at sidde til bords med Jesus engang og høre hans velkomstord,
at skue hans ansigts lys og mættes af salighed,
tage del i sang og spil udi al evighed.

De kommer fra stormfuldt hav, de kommer fra vildsom vej.
De kommer fra bjerg, de kommer fra dal,
de kommer, o Gud til dig,
at klædes i bryllupsskrud og møde en brudgom skøn,
han som vandt på korsets træ så dyr en sejerløn.

Der samles en skare stor forløst fra al jordens tvang,
ej mer nogen synd, ej mer nogen nød, ej mer nogen nat så lang.
Det gamle er nu forbi, og jorden er blevet ny.
Evig jubel råde skal og sorg og sukke fly.

Se, Himmelens perleport er åben for hver og en.
Ja, plads er beredt derhjemme for dig, og Jesus dig kalder end
De kære, som er hos Gud, de venter os dagen lang,
englene på harper slår og synger velkomstsang.

Skrevet af Amanda Sandbergh, 1914

Fra svenske Frälsensarmén, hør den
på norsk fra "Minnes du sången"-
arrangement:
youtube.com/watch?v=jI-aFWcJf_s



Forsiden af dette blad: Træ i området omkring Ashburnham i England, hvor Prayerweek 2017 foregik. Foto: Inga Helver.

Formanden for KriSoS har ordet:



Kære medlemmer.
Godt nytår.

Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og at I på trods af storm og vand og indimellem meget grå dage, ser frem til og har planer for det nye år

eller endnu bedre, lægger det nye år i Guds hånd og lader Ham vise Jer, hvad det skal byde på.

I går kom jeg til at tænke på nytåret 2009-2010 og alle de spændende planer, vi havde for at afholde "Prayerweek" i Danmark. Vi havde ikke prøvet det før og jeg havde deltaget i én bedeuge før, men da vi blev bedt om det og diskuterede det med nordmænd og svenskere, som havde mange betæneligheder, var min holdning: "Ja, vi ved ikke hvordan, men "rammen" havde jeg da fået med hjem og så måtte vi lægge det i Guds hånd, hvordan."

Som de, der var aktive dengang, véd, så var det lige, hvad vi måtte. Vi fik århundredets snestorm, mens den sidste person blev hentet. Vi sneede inde på Mors og jeg havde rigtig svært ved at give slip på min indre "kontrollfreak", men blev nødt til det. Meget lidt kom til at ligne det, vi havde forestillet os, men os der var der, fik en fantastisk bedeuge, hvor Hellig Ånden inspirerede og Gud var chef.

Tænk, vi havde deltagelse af et amerikansk ægtepar, som var i mission i Ukraine. De skriver i Trumpet Call, at Guds mission gennem dem blev intensiveret efter, at de havde deltaget i vores bedeuge. De har deltaget i denne Prayerweek rundt i det vi kalder "greater europe" hvert år siden, til stor glæde for os. Men i år skal de

deltage i den første nordamerikanske bedeuge og med Guds hjælp inspirere amerikanerne til at finde ud af, hvor givende det er.

Jeg blev faktisk utrolig glad for, at læse de få ord om den bedeuge. Det er godt, at vide, at selv om jeg synes det hele var svært og at den virkede som et garnnøgle i filter, hvor vi hele tiden skulle kæmpe for at komme til de lige stykker, det, der var meningen, så har den båret frugt. Og tænk hvilken glæde vi altid har i bønnen og samværet. Det er virkelig en gave at få lov at bede sammen for vores social og sundhedsvæsen, både i Danmark og de andre lande i Europa. Det er ikke nemt, at være kristen på arbejde i et sekulariseret social og sundhedsvæsen, hvor der aldrig bliver nævnt et ord om tro, og hvor mennesker overlades til sig selv, med deres angst og uro for fremtiden. Kristne værdier er ikke til diskussion, de er der ikke.

Når jeg så sidder og læser ugeavisen "Udfordringen", at der har været nytårgudstjeneste i Budolfi Kirke, hvor politi, beredskab, skolevæsen, retsvæsen og politikere var samlet og der skal være "International Bedeuge" eller "Evangelisk Alliances Bedeuge" så tænker jeg, hvor er der lige nogen der ber for os? Hvor er bevidstheden om, at der er flere bedende, bange mennesker på vore social og sundhedsinstitutioner end i vore kirker, som trænger til forbøn?

Tak fordi I fortsat vil stå i gabet med os, være i forbøn og kæmpe for de kristne værdier.

Inger Ebbesen

En hilsen fra Nordisk koordinator i HCFI:



SundhedsSektorSøndag 2016

Ting tager tid!

Det gælder også, når man gerne vil introducere noget nyt.

KriSoS har nu i nogle år anbefalet, at bede en særlig bøn for Social- og Sundhedssektoren i kirke, hjem og på arbejdsplads, den søndag, der ligger nærmest på lægen Lukasdagen den 18. oktober. I 2016 var det 16. oktober

For mig blev det en speciel weekend, for bedehus.dk havde forbønsseminar i Frederiksværk lørdag den 15. og jeg glæder mig altid til disse dage, der afholdes forskellige steder i landet, foruden der også i en hel uge er samling om forbøn for Danmark i Kolding. 2. fredag i måneden beder KriSoS i www.bedehus.dk der er et internetbedehus.

Som afslutning på lørdagen fik jeg lov til at fortælle om KriSoS og hvad der foregår, bl. a. om SundhedsSektorSøndagen, der afholdes flere og flere steder i verden.... og så i Danmark.

Der blev bedt for KriSoS og alle fik SSS-bønnen med hjem, så de kunne bede den dagen efter.

Jeg havde sendt den til min egen præst, der bad lidt overordnet og ved kaffen fortalte jeg om KriSoS og delte bønnen ud til deltagerne, så de kunne bede den hjemme, som de får tilskyndelse til.

Både i Frederikshavn og Odense blev SundhedsSektorSøndagsbønnen bedt i kirker i sin fulde længde. Muligvis også andre steder jeg ikke ved om.

Da bønnen er lidt lang, arbejder vi på, at forkorte den til næste SSSøndag den 15. oktober 2017.

Bønnen ligger på www.krisos.dk og føler du tilskyndelse til at bede den jævnligt er der altid behov. Arbejdslivet i Social og Sundhedssektoren kræver meget. Kostede endda en Social- og Sundhedsassistent livet i 2016. Æret være Vivis minde.

Godt nyt bedeår ønsker jeg alle!
Inga

Årets tema i HCFI (internationalt) og KriSoS: Johs 15, Discipelskab og frugtbarhed.

I næste nummer af KriSoS-bladet vil vi sætte fokus på dette. Gennemtænk gerne temaet med tanke på at arbejde i Social- og sundhedssektoren og send gerne nogle ord med dine tanker til bladet senest 20. april til em@ddv36.dk.



Candle of Compassion & KriSoS

Velkommen til en spændende dag

LØRDAG DEN 18. MARTS 2017

"MØDESTEDET"

Vinkelvej 6 – 3630 Jægerspris

KL. 10.00 – 12.30

Møde ved Simon Holti

www.forfulgt.dk



Kom og hør seneste nyt fra Mellemøsten og andre steder,
hvor Åbne Døre arbejder i tjeneste for forfulgte kristne

KL. 14.00 – 16.30

Møde ved Lis Askholm -

<https://edenministry.org>



Kom og hør om denne tjeneste, som mercyoutreach, udfører for piger,
der er blevet solgt som sexslaver, *trafficking*, i bl.a. Myanmar I Asien

De udfriede piger gennemgår behandling på centre, hvor de også laver de
smukkeste smykker, der kan købes denne dag.

Smykkerne leveres i meget fin emballage.

Det er en fin gaveide og støtter arbejdet.

Vel mødt

Inga Helver - tlf. 20 76 30 37 - inga@krisos.dk - www.krisos.dk





Tanker om organtransplantation. En personlig beretning af Jes Frost, Ans.

Her er ret trist – væggen er hvide, panelerne lysegrå og gulvet sådan lidt gråmeleret.

Til venstre for mig er der et gardin på skinne i loftet og jeg kan ikke se ud af vinduet da det er trukket halvt for. Til højre en håndvask og et par skabe.

Det larmer fra loftet – som er af den slags gipsplader med huller i. Ovenover er ventilationssystemet som kører for fulde omdrejninger.

Uden for døren – der er forholdsvis stille – lyden af skridt og lidt puslen og skramlen er alt. Ingen snak, latter eller noget i den retning.

På min venstre side – et lille rullebord med mine ejendele som – hvis jeg går – skal aflåse da tyveri er normalt!

Scenen? Jeg befinder min på Rigshospitalets 16. etage – også kendt som "Hepatologisk afdeling" og på dansk er det "leverafdelingen".

Hvordan er jeg da havnet her? - Lidt humoristisk kunne jeg svare "Med ambulance fra hospitalet i Viborg"

Men alvorligt – så er svaret, at min lever var stået af – helt af!

Hvordan det er kommet dertil, er en længere historie som jeg tillader mig at hoppe over, og springe til tiden på Viborg Sygehus og Rigshospitalet.

Her blev jeg hasteindlagt i Viborg af min læge, grundet u-udholdelige smerter i leverregionen.

Jeg husker ikke meget fra de første dage. Husker dog tydeligt at jeg blev flyttet fra afdeling til afdeling og til Ingen vidste lige hvad de skulle stille op.

Pumpet med medicin – flere læger og masser af tid hvor jeg intet har registreret. Jeg blev knaldgul og andre på afdelingen kaldte mig "Kineseren".

Jeg gjorde mig ikke mange tanker – før efter den dag jeg vågnede ved, at en dråbe landede på min kind. Dråben var en tåre fra min ældste storebror. Lidt snak blev det vel til – hvor specielt de sidste ord har brændt dig fast:

"Sig ja"

Der gik nok nogle dage – jeg ænsede ikke ret meget. Ordene "sig ja" kunne jeg ikke forholde mig til - sige ja, men til hvad? Var i en tilstand og verden hvor alt bare flød forbi.

Så kom beskeden om, at jeg skulle overføres til RH med ambulance næste morgen. Viborg kunne ikke hjælpe mig, så de havde konsulteret RH – og en transplantation var tænkelig!

Det var noget af en melding. Natten – uha hvor jeg var vågen, bange og meget tænkende. En meget venlig sygeplejerske så min uro – og fluks kom hun med en kop kamille te der virkede efter hensigten.

Vel ankommet til RH startede hele møllen. Undersøgelser – tonsvis af blodprøver (en dag talte jeg 27 små glas!), masser af usmagelig protein-drik (ydrk!) - men ned skulle det jo. Scanninger i forskellige scannere, med og uden kontrastvæske.

Maden – ikke nogen oplevelse. Alt var tilberedt uden salt = uden smag.

Midt i alt det her – så har tankerne været mange, såsom:

"Hvorfor mig – hvor er du Gud – har Du forladt mig – hvad skal jeg gøre, og meget mere i den dur.

Tanker der var svære at forholde sig til – endda udtale!

Det skal i () bemærkes, at jeg ganske vidst havde drukket mere end rigeligt – havde taget konsekvensen, og var på antabus og i flere måneder op til dette forløb var ganske ædru. Det viste sig, at jeg er blandt den

meget lille del af befolkningen der ikke kan tåle antabus!

Netop dette er ret væsentligt, da meningen for mig ikke blev til at finde. Min påkaldelse af Gud virkede formålsløs – og det, vidste jeg, ikke var rigtigt.

Jeg bad den lille, søde sygeplejerske om, at komme til at tale med hospitalspræsten. Ingen reaktion! Min frustration var enorm. Tankerne og konklusionerne var et stort mylder.

Er jeg blevet forladt – hvordan forholder jeg mig til transplantation – er det etisk/moralsk OK set fra et kristent synspunkt?

Jeg er jo stadig personlig kristen – og skal på den yderste dag genopstå. Genopstå som det hele menneske! Kan man det med et "fremmed" organ i kroppen?

Jeg søgte svar, – men fik ingen. Jeg ringede til en præst jeg kender – traf ham ikke, selv efter flere forsøg.

Endnu en gang spurgte jeg den søde sygeplejerske om hospitalspræsten. Hendes svar: "Det der kristne noget – det gemmer vi lige til en anden gang".

AV – den sved, den melding. Nu var jeg da forladt – helt og aldeles.

Jeg græd – jeg rystede – jeg frøs – jeg en hel masse.

Jeg foldede hænderne – sagde "Min

Gud, min Gud – hvorfor har du forladt mig?"

Svaret kom prompte; "Det er ikke mig der har forladt dig – det er dig der har forladt mig!"

"Herre, oh Herre – må jeg komme hjem?"

"Du er her allerede" – "Din tro har frelst dig" var svaret.

Varmen bredte sig i kroppen – velbehag er vel det rette ord.

.... Tiden går, og min lever bliver rask igen. Tak Herren for dette – og det gør jeg dagligt.

I denne lille historie er der nogle væsentlige tanker / konklusioner:

- "Stol altid på Herren, sæt ikke spørgsmålstegn ved Hans gerninger, ord og handlinger.
- Uddannelse / bevidstgørelse af personale – så det "kristne" ikke er tabu!
- Det hele menneske – hvad er det?

Jeg er ikke kommet nærmere en vished om hvorvidt transplantation er OK. Af samme grund har jeg, bevidst, ikke tilmeldt mig organregistret.

Det i visheden om, at når jeg har brug for et svar – så får jeg et svar.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KriSoS
lørdag d. 18. marts 2017 kl. 17.30 i

MØDESTEDET

Vinkelvej 6, 3630 Jægerspris

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vedtægter kan findes på www.krisos.dk

Tanker om organdonation. Som kristen, som menneske, samt fakta.

Jeg prøvet at finde noget viden om og holdninger til ovenstående emne. Jeg kontaktede en lektor i systematisk teologi, som beskæftiger sig med og underviser i kristen etik. Han fortalte, at han aldrig har skrevet noget om transplantation og at man skal tilbage til dengang, hvor det nuværende døds-kriterie blev indført, for at finde noget om emnet. Han har tidligere undervist i medicinsk etik, men interessen for emnet er ebbet ud.

I efteråret 2017 deltog jeg i en temadag om kristen etik, hvor emnet var på som seminar. Min erfaring i forbindelse med gruppearbejdet her er, at kristne ser vidt forskelligt på om de ønsker at donere organer og ønsker at modtage og i så tilfælde, hvilke organer det drejer sig om. Det var alt fra at hornhinder var det eneste man ønskede at donere – ud fra faglig tilgang – til at det var det der stod en anden fjernest, fordi man ser verden gennem netop dette organ. Vi snakkede om, hvorvidt man kan sige nej til at give og ja til at modtage.

Det blev formuleret, at modtagere må se det som en gave, hver gang en vælger at give, men at det skal være legalt ikke at ville give.

Et forældrepar, hvis datter har modtaget et organ, lagde op til debatten og nuancerede tankerne. Er det værdigt for pårørende og værdigt for afdøde i døds-situationen at skulle snakke om, om kroppen skal holdes i gang for at kunne bruge organer? De stillede spørgsmålet: Er det ok at nogen skal dø på venteliste – og understregede at alle dør på et tids-

punkt – og for nogen bliver det så måske af organsvigt.

Over 10 år har der været en stigning i personer der afgav organer fra 62 til 87 om året. Modtagere er i samme periode steget fra 272 til 393. Det langt højere tal dækker dels over, at én organdonor kan afgive organer til flere modtagere og dels over, at mange nyrer er doneret fra levende donorer. Halvdelen af alle donorer er over 60 år, så alder er ingen hindring. Antal døde på venteliste var 10 år tilbage 44, det har højst være 63 og seneste tal var 27 på et år. Så rigtigt mange får hjælp og det overraskede mig faktisk. Når man hører debatten via medier om, hvorvidt alle automatisk skal være organdonorer, med mindre de aktivt vælger fra, så har man indtryk af at der er en kæmpe mangel på organer. Dette er så ikke reelt og det vil være et meget stort indgreb etisk, hvis staten lavet "formodet samtykke" med obligatorisk stillingtagen.

20 % af befolkningen er meldt i donorregister, heraf har 80% givet fuld til tilladelse til donation. Man kan tilkendegive sit ønske netop via donorregistret eller alternativt eller samtidigt via donor-kort og man kan også bare orientere sine pårørende. Det sidste er under alle omstændigheder godt at gøre.

Af Else Marie Christensen



ORGANDONOR OG REGISTRERING

Når man måtte være klar til at tilkendegive enten at man ønsker at donere nogen af eller alle sine organer, eller at man ikke vil donere, kan man tilmelde sig elektronisk til organregistret via sundhed.dk: Organdonation, eller også kan få tilsendt en donorfolder fra Rosendahl Schultz Distribution ved at sende en mail til sundhed@rosendahls.dk.

Prayerweek i England januar 2017

Faktabox: Gennem mange år har den europæiske region af HCFI arrangeret årlige bedeuger i forskellige europæiske lande for at søge Gud og Hans tanker for Helsevæsenet i Europa.

Årets prayerweek blev i år afholdt i Ashburnham Place i Sydengland, et retrætested for bøn omgivet af smuk natur.

I årets prayerweek var der 32 deltagere fra 13 europæiske lande. En af dem var Vinnie Bojesen fra Odense, som her på siden fortæller om sin deltagelse. Vinnie ses på billedet nederst som nummer tre fra venstre i bageste række.



Mine oplevelser fra European prayerweek i England 2017.

Det var en dejlig tur til England; dagene sammensatte og så mange indtryk.

Stedets beliggenhed ved en sø, og det dejlige bedehus længere nede af vejen, -kirken hvor stedets grundlægger er stedt til hvile og historien om, at stedet blev grundlagt med kristne værdier og at der på dette sted må være gået tusinder af bønner op til vor Herre og Gud.

Her mødtes vi mennesker fra forskellige nationer. Nogle kendte og nogle nye, men alle med en tro på at Gud havde sendt dem hertil og i en hvile på at herren vil tale til rette tid.

Med så mange indtryk, må jeg virkelig løfte mine øjne til himmelen og takke for min Faders enestående

evne til at væve det sammen i enhed og kærlighed. Ligeledes Hans underfulde kærlighed til hver enkelt - at vi alle fik noget personligt med hjem - også fra vor herlige frelser Jesus Kristus.

Der blev fortalt om mange forskellige ting og tjenester og selvfølgelig er det individuelt, hvad der talte mest til den enkelte. Det, der gjorde mest indtryk på mig var da Phillip fra Frankrig fortalte om, hvad der sker i Israel lige nu. Hvordan dybt ortodokse jøder i disse tider finder Jesus deres frelser eller Jesus finder dem. Det fylder mig med stor taknemmelighed til Gud. Ligeledes Inga fra Danmarks fortælling om, hvad Gud gør blandt flygtninge her i Danmark, fylder mig med håb. At al denne velsignelse også vil nå Europas befolkningsgrupper, så de også kan løfte deres hove-

der og prise den levende Gud og Jesus vor frelser. Det er min bøn og håb at Europa må blive sat i brand for Jesus.

Det var en helt fantastisk tur vi havde til det gamle dejlige England. Så tak fra mig.

Hilsen Vinnie



Kalenderen:

Lørdag d. 18. marts: KriSoS' generalforsamling + Temadag om Åbne Døre. Salg af smykker fra Eden. Vinkelvej 6, Jægerspris. Se s. 5.

31. marts til 2. april: Sverige - SKSF årsmøde.

10. til 13. august: Norge - KFH landsmøde i Voss.

9. til 14. oktober: HCFI Bedemøde på Sri Lanka.

Emne: "Nødråbet fra den lidende kirke".

BEDEHUS
Danmark

www.bedehus.dk

Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration. Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS' bedetid i bedehus.dk. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Inga Helver.

Saline og trosflag

Tænk på en æggemad!

Tænk på en æggemad med for lidt salt

Tænk på en æggemad med for meget salt.

Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt.

Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på en naturlig måde?

Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Kolossenserbrevet kapitel 4:6



Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget.

Hvis du har en personlig beretning om et sted i hverdagen, hvor du måske fik plantet trosflag eller ville ønske du kunne gøre det, og som du tænker andre kunne inspireres af, så send den gerne tekst om det til Else Marie, em@ddv36.dk

KriSoS - infoside

Ledelsen:

Formand: Inger Ebbesen

Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf. 31 90 42 23, inger@krisos.dk

Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, jes@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf. + 45 20 76 30 37, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 86 88 23 52, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost

Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 86 87 03 69, erna@krisos.dk

Saline nøgleperson: Britta Eckhardt: britta-eckhardt@mail.dk

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:

Inga Helver inga@krisos.dk

Øvrige:

HCFI, Healthcare Christian Fellowship International:

KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over.

I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social- og sundhedspersonale.

Webmaster www.krisos.dk: Jes Frost, jes@krisos.dk

Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, em@ddv36.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.



”Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne”. Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KriSoS har brug for din støtte:

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året.

Beløbet kan indbetales på bankkonto 1551-0016204641 eller giro 01-16204641. Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave.

Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage.

Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:

Bank 9570 – 06139450 eller giro 613 9450. Man skal mrk. indbetalingen ”KriSoS”, samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og



Lovsang til Prayerweek 2017

det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. juni 2017.

Stof til næste blad bedes tilsendt senest 20. april 2017.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde