



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

28. Årgang

Februar 2021

Nr. 1

**INDBYDELSE I DETTE BLAD TIL EN SPÆNDENDE
DAG I APRIL OM BØN. SE MIDTERSIDERNE.
TAG UD. BRUG. GIV VIDERE. INDBYD.**

VELKOMMEN TIL INSPIRATIONS DAG

Underviser - Anne de Ley



Anne de Leyser kort
Wales. Annes passion
(LHOP) er at skabe j
og se Guds Rige bry
troener mennesker
le bedehuse og de
oversat til mere en

Anne er uddannet
Malawi, Tanzania
David og de har 2

Fald-y-Brenin

I årene løb har titusinder af menne
det vej til Fald-y-Brenin, som er et
sted i Wales. Mange har erfaret Her
develse under deres ophold, de
hvor Gud møder mennesker på kri
intime og personlige måder. Fald
også et sted for bøn og dagene er
omkring en daglig rytme af bøn.

Målet for inspirationsdag

- At introducere visionen og
- give mulighed for, at vi for
kende, så vi bliver i stand
- Desuden vil vi sammen u
ge, hvordan man begynder
lokalområder.

Dagen indeholder under

PROGRAM



ack

og Local Houses of Prayer
"ingdom" og refleksion
"ets" og refleksion
erfølgende kaffe/the

isings" og refleksion
of Local Houses of Prayer" og refleksion

" og refleksion
sourcer og støtte

endt ud på Karlslunde Strandkirkes
ive facebooksider (KriSoS, StrandKirke-

de Leyser at komme til Danmark, vil vi streame

r med, til at sende
å
h. Tak!



LOCAL HOUSES of PRAYER

Inspirationsdag om bøn
i Karlslunde Strandkirke
Lørdag 24. april kl. 10-17

Underviser: Anne de Leyser
fra retretstedet
Fald-y-Brenin
i Wales

"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og kristen livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsangelisation og disciplenskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedetværk og i en årlig europæisk bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi.

Ressourcer i KriSoS

- Bøn 1. onsdag i hver måned på KriSoS' facebook. Mulighed for at sende besked med bedeemner.
- Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense og Jægerspris hver måned
- Bedetrioer

Alle tre dele støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers.

Kalebgruppe i Jægerspris

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling.

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. De kan sættes et synligt sted, så andre ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger, se næstsidste side.

Pjece: Fuldkommen fred. Den er med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos Inga, se næstsidste side.

Medlemsblad tre gange om året med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a.

Hjemmeside og facebookside.

Saline - et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladelse til at dele.

Silverline - inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv.

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms.

Ledersparring nordisk, europæisk og globalt.

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference.

Candle of Compassion - et arbejde på Nordsjælland for nydanskere.

Specielle bededage: 1) 1. maj. 2) SundhedsSektorSøndag (søndagen nærmest 18/10), hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren.

W W W . K R I S O S . D K

Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts



**Hjælp mig til at se på andre mennesker med dine øjne.
Hjælp mig til at leve sammen med dem på en måde, så
jeg ikke drejer deres opmærksomhed hen på mig selv,
men bliver en anledning til, at de får øje på dig.**

V I D N E S B Y R D

På et tidspunkt i foråret kom jeg ind i hendes hjem, og en dag havde hun et dagmarkors om halsen. Det havde jeg ikke set tidligere, og jeg spurgte hende så meget direkte, om det betød noget for hende. Ja, det gjorde det – og hun fortalte mig, at hun havde været formand for menighedsrådet osv. osv. Jeg spurgte, om hun troede på Jesus, og det bekræftede hun, at hun gjorde. Så snakkede vi om livet og døden og bad sammen.

Her hen på efteråret er hun blevet dårlig. Der er meget hjælp i hjemmet, men det betyder så også, at vi ses oftere og får tid til en lille snak. Hun vil så gerne høre om, hvad jeg har oplevet på mine rejser bl.a. som korttidsmissionær, og jeg fortæller gerne – så vi kan komme lidt uden for de fire vægge.

En dag havde hun noget at spørge mig om, sagde hun. Ok, fint. "Om jeg ville tale til hendes begravelse?" Og jo, det vil jeg gerne. Men ikke

nok med det, dagen efter sagde hun til mig, at i aften – ved det sene besøg – ville hun gerne, hvis jeg ville synge en sang for hende. "En sang, du holder meget af."

Jeg sang for hende om Jesus. Hun greb efter min hånd og velsignede mig, græd og sagde: "Du har ingen anelse om, hvor meget det har betydet for mig, det, du har gjort." Jeg har jo ikke gjort ret meget, men det er min overbevisning, at Jesus i mig har betjent hende, hver gang vi har talt sammen. Gud er god.

Hun er ikke bange for at dø. Hun er parat, meeen ikke helt endnu. "Der er endnu ting, jeg gerne vil opleve", siger hun.

Min bøn er, at Gud tager hende hjem lige nøjagtig, når det er tiden... og min private del af bønnen er, at det må være, inden sygdommen gør hende fuldstændig uden brug af stemmen.

Anne

GENERALFORSAMLING i KriSoS

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag 26/6 kl. 11-16.30.

Efter generalforsamling oplæg ud fra HCFI/KriSoS' årstema:
"Lav mig en helligdom". Frokost og kaffe undervejs.

Sted: Valmuemarken 17, 5230 Odense S. Tilmelding senest 23/6
til Inger Ebbesen, mobil 3190 4223 / inger@krisos.dk.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på www.krisos.dk

Kære læser af KriSoS-bladet

Velkommen til et nyt blad.

Bladet denne gang indeholder her s. 3-4 vidnesbyrd fra livet i SoSu-praksis og fra livet som barn af Gud, kendt af Gud. Midtersiderne er en indbydelse til at tage ud og bruge eller give videre. Den kan også hentes til at printe eller sende til en ven fra forsiden af krisos.dk. I bladet er indbydelse til generalforsamling 2021 (hjertelig velkommen!), kalender og bagside-dryp. Side 9 og 10 giver bl.a. forskellige vinkler på årstemaet i KriSoS/HCFI: Lav mig en helligdom!

God læselyst og venlig hilsen redaktøren

Mit livsvidne!

Livsvidne. Jeg tror, at det er det ord, som man bruger om venner, som har kendt én en stor del af livet. Dette, at de har været der i bølgedale og på bakketoppe og kender ens historie.

De ultimative livsvidner er ens forældre.

For fire år siden døde min far. Den 10. oktober 2020 døde min mor. Dem, som har været der hele mit liv. De har i den grad

fulgt mig i bølgedale og på bakketoppe og kendte rigtigt meget af min historie.

Få dage efter mors død, mindede Gud mig om, at han er mit ultra-ultimate livsvidne. Han var der også, da jeg blev født – og før det. David siger i Salme 139, 13: "Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv."

I modsætning til min mor og far og mine bedste venner incl. min mand, så kender Gud HELE min historie. Han har været hos mig også alle de steder i livet, som de ikke var med i. Han vil være hos mig altid. Han siger i Esajas 46, 4: "Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer

og bringe jer i sikkerhed".

Selvom min mor nu er død, og jeg savner hende uendelig meget, så er jeg ikke ladt alene tilbage. Godt nok er vi søskende nu den ældste generation i vores familie. Men jeg har en far i Himlen, som har været fra evig-

hed af. Jeg er en del af en historie, som rækker fra evighed og til evighed. Jeg mærker, at jeg er kendt og set og elsket og forstået ubetinget. Selv uden min mor.

DU er kendt og set og elsket og forstået – af Gud, din far i Himlen. Han har kendt dig altid – og Han vil være der, også når du er eller bliver gammel og grå.

Jeg håber, at du må finde trøst i dette - også i en tid med pandemiens afsavn af samvær med mange af dem, som kender din historie ud i kanterne. Kolleger kender noget, veninder kender noget, familie kender noget, venner i kirken noget. Gud kender hele dig, hele dit liv. Han går med og er dig nær. Han er dit livsvidne, og Han bærer dig.

Læs evt. Salme 71, 18-20 (eller hele salmen) som din bøn om Guds nærvær i dit liv.

Else Marie Christensen



Else Marie med sin mor (og datteren Christine)

Formanden for KriSoS har ordet:

Godt nyt år ønsker jeg os i KriSoS med tanker fra mit skrivebord!

Årets motto i HCFI/KriSoS: **Lav mig en helligdom!**

"De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem!"

2. Mosebog 25:8

En Helligdom. Guds nærvær i dit hjerte, dit liv, dit hjem, dit nabolag, din by, din kommune, din arbejdsplads. Det var ord, jeg tog til mig, da jeg sad ved mit arbejdsbord og deltog i Prayerweek 2021.

KriSoS. En Helligdom, hvor Guds nærvær bor. Det ønsker jeg! Lad det blive vores bøn, både i lønkammeret og når vi beder sammen. Lad det blive vores kald for 2021, at lave Gud en Helligdom. Lad Bedeguiden inspirere. Bestil den, hvis du ikke har fået den på mail. Eller find den på forsiden af krisos.dk.

Jeg fik i går et meget opmuntrende ord fra Bibelen: 2. Krønikebog 15:7. "Fat mod, lad ikke hænderne synke, du skal få løn for din gerning." Hvilket herligt løfte. Videre i kapitel 20:17: Vi skal ikke kæmpe, men rejse os og blive stående, så svarer Gud! Det ord er også til dig, der er trofast i bøn og arbejde. En anden vinkel: På Island bliver et birketræ ca. 1½ m. En vits om Island lyder: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg farer vild i en skov? Svaret er: Rejs dig op! I 2. Samuel 23:11-12 fortælles om Shamma. Da filistrene kom, flygtede hans hær, og han blev ene mand stående i linsemarken og kæmpede, og Herren gav sejr. Vi må formode, at Israels hær flygtede, fordi de ikke kunne gemme sig i linsemarken (linseplanter er heller ikke ret høje).

Shamma blev stående i den udsatte position. Han fik ved Guds hjælp sejr. Vi vil blive lønnet for at bede og

at arbejde for Gud - også når vi står alene og udsat på vores "mark".

Bønnesvar: I Liberia blev det muligt at lægge 3 nye skoletage ved venners hjælp. Vi er dybt taknemlige for 106.000 kr. 78 indbetalinger fra 42 personer har muliggjort den vigtige hjælp. Der er stadig brug for hjælp til forskelligt, bl.a. ris til narkomaner, når de kommer til kirken for rådgivning og forbøn. Tak for forbøn for dette outreach. Facebook:

Projekt HOPE Liberia.

Min nye bolig! Tak for forbøn for et nyt sted til mig at bo! Nu skal jeg flytte den 1. februar til et hus med skoven bag og fjorden foran. Det er svært med flytning, men jeg glæder mig til at være flyttet! Et sted til walk and talk og stilhed til at søge Guds nærvær. Lave en Helligdom!

Jeg ringede til et hospital for at høre til en tidligere kollega, der var terminal. Mens personen, der svarede telefonen, gik til computeren for at finde telefonnummer til pårørende, fik jeg mulighed for at sige, at vi er en forening, der beder for frontarbejderne. Tak, sagde hun, det har vi brug for. Måske kan vi finde veje til at opmuntre, måske få mulighed for forbøn for eller med social- og sundhedspersonalet i denne tid. De har meget brug for det. Bøn gør en forskel!

Guds fred og velsignelse i 2021.

God arbejdslyst!

Kærlig hilsen Inga





En hilsen fra nordisk koordinatør i HCFI:



Kære venner i Norden.



Godt nyt år!
Så skriver vi 2021,
og vores nye år i
HCF Europa begyndte med en dejlig

Prayerweek/Bedeuge, afholdt virtuelt, da verden er lukket på grund af corona, og vi ikke kunne komme til Schweiz efter planen – det kan måske så blive næste år!

Årets bibelmotto er hentet fra 2. Mosebog 25:8 "De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem."

De ord arbejdede vi med på Prayerweek og vil bruge hele dette nye år. Bede om Guds nærvær i vores eget liv – i vores hjem – familie og arbejde. I social- og sundhedssektoren i vore lande.

Når vi har inviteret Jesus ind i vores liv, er Han der. Han lever i os. Vi bærer Ham ud i verden og ind på vores arbejdsplads. Giver det dig mod til at rette ryggen?

Sidste år havde vi Bedeugen i Israel, og der indgik et besøg til Genesaret Sø, hvor det hele begyndte for snart 2000 år siden.

Jesus kaldte på disciplene med et:

"Følg mig", og han gav dem missionsbefalingen, som HCF arbejder på. Johannes 20:21 "Som faderen sendte mig, sender jeg jer. Gå med fred!"

Må Han i 2021 kalde dig med verset Johs. 20:21 – kalde mig igen - til bøn, vidnesbyrd og tjenesten, at gøre mennesker til disciple, som Jesus i

den store missionsbefaling i Matt. 18:19 opfordrer til.

Det handler om at være kaldet! Det giver mening at være kaldet. Så er det ikke et arbejde, men en tjeneste, vi gør, når vi udfører det, der er vores job. Lønnet eller frivilligt.



Lav mig en Helligdom, siger Gud, så vil jeg bo der. Atter ser jeg Guds løfte. Når Han siger *gør*, efterfølges det af et *så*. *Lav mig (gør)* et bederum på din arbejdsplads, *så* vil jeg bo der.

Bøn gør en forskel. Måske er det i år muligt at gå til sin chef og sige: "Vi vil gerne velsigne vores arbejdsplads i denne coronatid. Er det muligt at få et lokale stillet til rådighed (evt. kirkesalen på hospitalet) en time om måneden?" Bøn gør en forskel og åbner døre!

Guds fred og velsignelse

Kærlig hilsen Inga Helver

Kalenderen:

Første onsdag i måneden: 1) Bedegrupper i hele landet.

2) Virtuelt bedemøde kl. 17 på KriSoS' facebookside, hvor alle med facebook kan se og lytte med og skrive bedeemner i kommentarfeltet.

24. april kl. 10 til 17: Inspirationsdag om bøn i Karlslunde Strandkirke. Taler Anne de Leyser fra retrætestedet Ffald-y-brennin i Wales. Se dette blads midtersider. Tilmelding senest 10. april. Pris 200 kr.

1. maj: 1. maj bededag - en dag til fokuseret bøn for social- og sundhedssektoren. Bedebrev til dagen kan rekvireres fra inga@krisos.dk.

26. juni kl. 11-16.30: Generalforsamling + undervisning: Lav mig en helligdom. Frokost og kaffe undervejs. Sted: Valmuemarken 17, 5260 Odense S. Tilmelding: 23/6 til mobil 3190 4223, inger@krisos.dk.

12.-15. august 2021: Landsmøde i norsk KFH (Kristen Forening for Helsepersonell)

17. oktober 2021: SundhedsSektorSøndag. Læs på krisos.dk under "Det sker".

26.-29. maj 2022: Himmelske Dage i Roskilde

Navne i KriSoS

Ledergruppen

Formand: Inga Helver

Vænget 9, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk

Kasserer: Inger Ebbesen,

Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk

Menigt medlem: Kai Rasmussen

Skovfyren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk

Menigt medlem: Else Marie Christensen

Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, mobil 2751 7977, em@krisos.dk

Øvrige

Nordisk Salinekoordinator:

Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:

Inga Helver, inga@krisos.dk

Webmaster, redaktør: Else Marie Christensen, mobil 2751 7977, em@krisos.dk

Bladdistribution: Inger Ebbesen, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling

Forside: Billede af programbladet, som er midtersider i dette blad.



"Flere mennesker har daglig kontakt til social og sundhedssektoren end til kirkerne"

Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE

Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver

Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS.

Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social – og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren og/eller arbejder i sektoren.

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan melde dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto 1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse.

Tak for respons på KriSoS' tjeneste og din hverdag som forbeder.

Tak for hver en gave, vi måtte modtage. **Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:** Bankkonto 9570 – 06139450 eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen "KriSoS" samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og

Det er i år 85 år siden, at Francis Grim fik visionen for og startede HCFI

KriSoS/HCFIs missionsbefaling er fra Johannes 20:21 og gælder stadig i år 2021

det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 21. juni 2021.
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 24. maj 2021.

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Inger Ebbesen til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde