



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

27. Årgang

Februar 2020

Nr. 1



Dette blad bl.a.

Konference: Det sunde liv s. 3

I Sydafrika med KriSoS s. 4-5

Højdepunkter bedeuget i Israel s. 6-7

Årstema s. 7-8

Foto: Fra Sydafrika, danske Else Marie og afrikanske kvinder foran kirken på Pure Joy

"Som faderen har sendt mig, sender jeg jer" Johs. 20:21

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og kristen livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenetværk og i en årlig europæiske bedeuige. 1. onsdag hver måned bruges til bøn verden rundt i HCFI regi. I DK f.eks. på OUH i Odense.

Ressourcer i KriSoS

- Bedegruppe 1. onsdag i måneden på Odense Universitets Hospital. Må meget gerne udbredes til andre sygehuse og enheder
- Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense, Jægerspris hver måned
- Bedetrioer
- støttet op af **månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers.**
- Kalebgruppe i Jægerspris

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling.

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. Til at sætte et synligt sted, så andre ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger, se næstsidste side.

Pjece: Fuldkommen fred. Med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos Inga, se næstsidste side.

Medlemsblad tre gange om året. Med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a.

Hjemmeside og facebookside.

Saline-ressourcer. Et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladelse til at dele.

Silverline. Inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv.

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms.

Ledersparring nordisk og internationalt.

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference.

Candle of Compassion. Et arbejde på Nordsjælland for nydanskere.

Specielle bededage: 1. maj og i oktober - Sundheds Sektor Søndag, hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren.

WWW.KRISOS.DK

Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

DET SUNDE LIV

Tema: Når livsstil er god medicin

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 9.30 – 16.00

Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris

Pris 200,- kr. for sundhedsfremmende undervisning, frokost, the/kaffe, frugt og kage.

Der er mulighed for at købe smykker fra Eden Ministry - til støtte for sexhandlede kvinder i Asien.

På denne retrætedag vil vi komme vidt omkring, når ernærings- og psykoterapeut Arno Steen Andreasen vil lægge op til diskussion om tro, ernæring, psykologi og personlighedstyper.

9.30 – 10.00 Kom til stede kaffe

10.00-12.00 **Kropsliggørelse – af jord er du kommet**

Bibelen fortæller, at vores krop er et tempel for Helligånden, og at den er vidunderligt skabt. Hvordan forholder vi os til kroppen, og hvad vi gør ved den?

12.00-13.00 Frokostpause. Tid til snak, køb af smykker og/eller gåtur

13.00-15.00 **De tre intelligenser – det integrerede menneske**

Fra gammel tid har forskellige troende opdelt mennesker i dem, som leder fra enten hjernen, hjertet eller maven. Hvordan kan vi styrke vores forskellige intelligenser, så vi kan leve sundere, længere og mere ærligt og autentisk?

15.15 - 16.00 Kaffe - kage og **”Det glædelige tilbageblik på dagen”**

16.15 - **KriSoS generalforsamling, se side 8**

**Alle er velkomne til en dag med fokus på sundhed
- væk fra hverdagen**

Arrangør: KriSoS. www.krisos.dk. Tilmelding til Inga Helver senest 8/3:
Mobil: 20 76 30 37 eller inga@krisos.dk.

Søndag den 15. marts

I forlængelse af konferencen lørdag den 14. marts 2020 bliver der mulighed for samvær og evt. undervisning søndag den 15. marts.

Vi begynder med kirkegang kl. 10 i Islebjerg Kirke, Frederikssund.

Derefter frokost og fællesskab hos Inga eller i Islebjerg Kirkes lokaler, hvor vi også håber på undervisning i åndelig omsorg.

Nyhedsbrevsmodtagere får tilsendt en mail med det færdige program, når det falder på plads. Hvis du ikke allerede modtager mail med KriSoS-stafetten (se s.2, fremhævet m. rødt) o.a., kan du sende din mailadresse til inga@krisos.dk og komme på listen til at modtage nyhedsbreve.

I SYDAFRIKA MED KR

Der er sket et mirakel i mit liv. Jeg har fået den gave, det privilegium at få mulighed for og at magte at rejse til Sydafrika til HCFIs Global Prayer Summit (GPS. Globalt bedetopmøde) i oktober 2019. Det overgik alle forventninger.

Selve landet oplevede vi ikke meget af ud over på køreturene til og fra lufthavnen (ca. 1 time hver vej) og så ved at møde befolkningen og det paradisiske skønne sted: Pure Joy, hvor vi boede. Men det globale, bønneren, det varme, familiære kristne fællesskab på tværs af alle grænser: Det vil for altid sidde i mig. Og også min lille bid af landet Sydafrika.

For Inga Helver, som jeg rejste med, og mig var alting en oplevelse: At følge de afrikanske lande under flyet – både fra vinduerne og på skærmen i flyet. De blå traner, som boede, badede og sov lige



uden for vores dør. Hele dyre- og plantelivet på Pure Joy og de smukke, smukke bygninger. Tæk-

kemanden, der hentede strå i en grøn skraldespand og sad på et simpelt træstillads. Men allermost fællesskabet ved måltiderne. Fællesskabet i vores faste bordbedegruppe til møderne. Lovsangen. Alle nationaliteterne og forskellighederne i liv, erfaringer, tjenester og i hatte, kjoler, skjorter. Kærligheden. Forkyndelsen.

Centrum både i programmet og det, vi bærer med, var bønneren. Som for et år siden, da jeg var på



europæisk bedeuget med KriSoS, var det hårdt arbejde at bede. Til GPS bad vi ofte to og to, nogle gange 4-5 sammen. Vi bad for hindens liv, tjenester, trosvandringer, sår etc. Vi bad strategisk for emner fra oplæggene. For det arbejde, som gøres verden over for at udruste og disciple kristne i social- og sundhedssektoren og for at vinde mennesker til Guds rige. For særlige nationale udfordringer

og for hinandens lande og regioner. For de unåede folkeslag. For dem, som har ledt hver enkelt af os på vores trosvej (disciplet os) og dem, som vi nu eller i fremtiden leder på deres trosvej. Min faste bedemækker var skønne Elizabeth på 57 år fra Sydafrika. Hun fortalte levende om sin trosvandring, hvor hun alene var blevet undervist til sin kristne vækst af Helligånden, da hun ikke havde nogen kontakt med kristne i mange år.

Tak til Gud, til KriSoS og til min familie for, at det var muligt at være afsted på GPS. PS: Jeg er stadig træt. Og glad.

Bedemærker ud i verden

KriSoS har nu i et par år produceret, brugt og formidlet stickers med budskabet: Bøn gør en forskel. Det er nok ikke gået dette blads læseseres næser forbi.

Da Inga og jeg var til bedetopmødet i Sydafrika, havde vi nogle ark med mærkerne med. Man kan sige: Giver det mening?



Vi var kun ganske få danske og svenske, som forstod ordene. Men jeg var på talerstolen en dag og fortalte om mærkerne, og at deltagerne f.eks. kunne have dem på en tablet eller telefon, og når så folk omkring dem blev nysgerrige på de underlige ord/bogstaver – kunne det være en anledning til at vidne om at: Boen goer en forskel ("Jeg har fået min stickers af nogle kristne fra Danmark etc."). Prayer makes a difference (på engelsk). Eller hvad det nu hedder på deres sprog.

Mange tog imod et mærke til dem selv. Nogle skulle have med til børnene. Enkelte fik et halvt eller helt ark med. Ari fra Madagaskar har jeg en aftale med om at lave en fil med tekst på malagassisk: NY VAVAKA MANOVA ZAVATRA (Bønner forandrer ting/situationer/attituder etc.) og så de bedende hænder. Så vil de også printe og uddele stickers!

Fra venstre på billederne: Ari fra Madagaskar. Grennethy og Marafi fra Vanuata (en øgruppe 1750 km øst for Australien i Stillehavet!). Blojay fra Liberia. Magalana fra Sydafrika. Og mig!



De er inspirerende kristne søskende, som alle tog et ark bedemærker med hjem. Blojay hører I mere om fra Inga i næste blad, og Aris malagassiske mærker kommer forhåbentlig også med. Magalana vil måske lave bøn-gør-en-forskel-mærker til Sydafrika.

Mine højdepunkter fra Prayerweek 2020 i Israel. Af Inga Helver

Det var et højdepunkt i sig selv at bo på Karmels bjerg med udsigt til Middelhavet mellem palmerne.

Vi oplevede uvejr, der fik os til at tænke på, hvad der i gamle testamente skete på Karmel. 1. Kongebog 18. Mens vi var på hostellet, regnede, stormede lynede og tordnede det i mange timer, så det var helt uhyggeligt; men Israeleerne var glade for hver en dråbe regn, der betyder liv.

Vi ankom mandag aften, og tirsdag var den første hele dag, hvor vi fik et tilbageblik ved Marilyn Rollier på de seneste års Prayerweeks indhold. Onsdag var stille- og fastedag og lovsang og bøn om aftenen.

Torsdag var vi på bibeludflugt til Genesaret sø, hvor guiden, der var immigrant fra Ukraine og nu Messiansk jøde, uddannet præst og guide, gav os et levende indblik i Jesu lære: Se til himlens fugle - hvis I havde tro som et sennepskorn og Saligprisningernes bjerg. Videre til Kapernaum og ved bredden af Genesaret sø igen. Om aftenen lovsang ved Karen Davis, der, da hun mistede sin mand til kræft, havde lært Sundhedssystemet at kende og vedkendte sig, at der var brug for forbøn for sundhedsvæsenet i Israel og Europa.

Fredag fik vi fantastisk undervisning af Peter Tsukahira, der er japansk jøde, ind-



Ved Genesaret sø i regnvejr



Guiden fortæller i ruinen af synagogen i Kapernaum



Karen Davis



Den flotte udsigt fra hostellet Beit Yedidia til Middelhavet



Peter Tsukahira



Fredag aften fik vi sabbatsmåltid

vandret fra USA, nu også Jesus-troende. Vi holdt nordisk møde, og Østersølandene Litauen blev indlemmet i Norden. Børnelægen Jovita er dér alene om ar-



bejdet i HCF/KriSoS.

Vi var 48 personer samlet fra 14 europæiske lande. Vi blev meget velsignet og er meget taknemmelige til Gud og vore israelske brødre og søstre for det fantastiske program.

JESUS KRISTUS, den højeste autoritet

Overskriften her er tema for 2020 for verdensfællesskabet HCFI, som KriSoS er en del af.

Når et nyt år starter, og et nyt årstema vælges, udkommer der en bedeuget-guide, som tager udgangspunkt i temaet. KriSoS' formand Inger Ebbesen har oversat denne bedeguide til dansk. Herunder finder du indledningen til dag 1 i bedeguiden. Et stærkt budskab om Jesus som den øverste autoritet:

Dr. George McDonald: "Autoritet er en juridisk magt; retten til at udøve magt, som stammer fra embedets karakter. Herren Jesu Kristi myndighed er den højeste - den mest fremragende. Selv sagde Han, at **al** magt er blevet givet til Ham i Himlen og på jorden, og **alt** er blevet givet til Ham af Hans Far. Gud har lagt **alt** under Hans fødder. Jesus er Herre over alle lande og har al magt over myndigheder, og engle er blevet Ham underlagt, og ved Hans navn må hvert knæ bøje sig; derfor har Han den øverste autoritet over alle, der læser dette, og over forfatteren. Derfor må vi bøje os i ydmyghed, underkastelse og tilbedelse.

Guds ord beskriver denne øverste myndighed over mange aspekter af livet i Himlen og på jorden. Herren Jesus Kristus har myndighed til at tilgive synder, give evigt liv, at uddrive dæmoner med sit ord, til at afbryde storme, at undervise, at regere, at dømme, at invitere mennesker ind i Hans rige og sende andre i den evige ild inklusiv vores sjæleffjende. Jesus er ene værdig til at tage Livets Bog og åbne seglene for at afsløre fremtiden. Han har den øverste myndighed over vores åndelige velfærd, vores fysiske situation, universets fremtid og den endelige udrensning af alt ondt. Hvilken autoritet! Hvilken kraft!

Lad os deltage i Paulus' bøn for efeserne om, at vor Herre Jesus Kristus, Ærens Konge vil give os visdommens ånd og åbenbaring i kendskabet til Ham, der er hovedet over alt og har magt og styrke og herredømme over ethvert navn, der er givet, ikke kun i denne tidsalder, men også i det, der skal komme."

Vil du læse og måske bede med på hele bedeguiden, så rekvirer den på inger@krisos.dk.

Årstemaet "JESUS KRISTUS, den højeste autoritet" fortsat fra forrige side:

Årstema 2020 bøn

Jesus Kristus. Himlens og jordens Konge.

Vi priser og ærer dig, som har den højeste autoritet.

Du er universets Herre. Alt det skabtes skaber.

Ved dig og til dig findes vi og verden.

Du, den højeste - du er forud for alt og alt består ved dig.

Du har magt over lande, myndigheder og engle, og alt er dig underlagt.

For dig skal hvert knæ bøje sig.

Jesus, min frelser - du er lys, og der er intet mørke i dig.

Du er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.

Hjælp mig at lytte og lyde og vandre dig til ære.

Se i nåde til mig, når ikke *du*, men jeg og verden bliver min autoritet.

Du alene har autoriteten og visdommen til at lede mig ad rette veje.

Hjælp mig til at spejle dig og dit rige

ud i verden i dag - i tanke, ord og handling.

For dit er Riget og magten og æren

i evighed! Amen

Bøn af Else Marie Christensen med inspiration fra bedeguiden dag 1 tekststykke og dag 5 bibelstudie om "autoritetens etik". For selv at læse - se nederst s. 7.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KriSoS

lørdag den 14. marts kl. 16.15

i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, 3630 Jægerspris

Dagsorden iflg. vedtægterne. Vedtægterne kan findes på www.krisos.dk

Formanden for KriSoS har ordet:



Et nyt 10år har taget sin begyndelse, og det er spændende, hvad fremtiden bringer verden, Danmark og KriSoS. Næsten for spændende nogle gange; det kan godt give lidt indre uro, når storpolitik,

klimakrise og tvangsfjernelse af børn trænger ind i vores hverdag. Så er det godt at arbejde med oversættelse af årets bedeguide og få dens tema ind under huden: "Jesus Kristus, den højeste autoritet" med undertemaerne: "Missionsbefalingen" & "Den almægtige Kristus". Se begyndelsen på guiden på side 7.

Det er bare så godt at blive mindet om, at Han har al magt i himlen og på jorden, og at Han er med os, uanset hvad mennesker kan finde

på.

Det havde jeg brug for at blive mindet om, da vi 6 danskere mandag i uge 2 rejste til Israel for at deltage i bedeuge for Europa inklusiv Israel. Mandag aften blev vi modtaget med lovsang, og tirsdag blev vi opfordret til igen at prøve at komme op i helikopteren og se vores uroskabende verden fra den almægtige Guds synsvinkel. Det er godt at blive mindet om, at Hans perspektiv og almagt er så meget større end vores.

Jeg blev også mindet om det, da vi om torsdagen ved Geneserat sø i regnvejr stod under et eukalyptustræ på det sted, hvor Jesus angiveligt efter opstandelsen ventede med morgenmad, da Peter havde været ude at fiske og mødte Jesus igen iflg. Johs 21.1. Vores guide var en ung messiansk jøde, og hans fortælling om Jesus gav lige dér et møde for mig med universets Herre. Stort, at mennesker for 2000 år siden - lige her - fik Guds perspektiv ind over deres hverdag.

På årets prayerweek havde vi 6 unge deltagere med, som med dans til lovsang og med smil øgede oplevelsen af glad samvær.

Vi boede på et kristent hostel i Haifa på Karmels bjerg. Et særligt sted, hvor Karmelmenigheden af messianske jøder holder til og arbejder med ugentlige bedemøder, bibelstudier, discipelskabstræning, ungdomsmøder og messiansk danseundervisning. Utilpassede unge bor der og står for rengøring og opvask m.m., og på trods af den travle by lige om hjørnet, emmer stedet af kærlighed og Guds nærvær. De kalder det "et hus for Guds venner", hvis primære funktion er at opbygge Jesu Kristi legeme i Israel.

HBF, vores søsterforening i Israel, har fået kontor i huset. Fredagens taler, Peter Tsukahira, er en af grundlæggerne af Karmelmenigheden og dermed i arbejdet med at

udbrede Guds rige i Israel. Han og Karen Davis (vores lovsangsleder torsdag aften - en skøn messiansk jødinde, hvis sang og musik rigtig kunne få os op af stolene) og deres respektive ægtefæller har opstartet Karmelmenigheden og et arbejde blandt stofmisbrugere. Hvordan arbejdet med stofmisbrugere fungerer nu, ved jeg ikke, da Karens mand er død af kræft, og Peter også er forkynder, underviser og forfatter med flere bogudgivelser. Hans bog "Guds tsunami: en forståelse af Israel og endetidsprofetierne" er oversat til dansk. Den bog bliver jeg nødt til at købe.

Det var en meget intens og al for kort uge med skøn lovsang - veksellende med stille bøn og samvær med kendte såvel som nye medlemmer af vores store KriSoS-familie - på et skønt sted og med en fornemmelse af at være midt i Guds plan.

Jeg håber, at mange i Danmark må få ørerne op for Guds Ord i det nye år, og at KriSoS må være med til at opbygge Guds rige lige her og lige nu.

Godt nytår

Inger Ebbesen



Om bogen: Ingen forudså, at Asien ville blive ramt af en så katastrofal tsunami, som vi oplevede det for nogle år siden.

Ingen var i stand til at forudsige den massive naturlige ødelæggelse og alle de lidelser, det medførte. Og dog er mange af i dags "breaking news" allerede forudsagt af Israels profeter for tusindvis af år siden.

sindvis af år siden.

Guds tsunami er om bibelsk profeti, og hvordan dennes opfyldelse følger Israels og verdens nationers skæbne. Chokbølgerne fra denne konvergens genererer en åndelig tidevandsbølge af forandring, som berører hele jorden.



En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI:



HCF Europa Prayerweek i Israel 2020. Nordens 11 deltagere ud af 48 fra 14 lande.

Hvorfor?

Hvorfor gør vi det store arbejde, Inga, spurgte Dorte fra vores KriSoS-gruppe mig om, da vi gik og gjorde klar til retrætedagen. Vi havde begge en del arbejdstimer forud for dagen, så det var et godt spørgsmål! Vi gør det vel, fordi vi synes vi skal, var mit svar.

Ved dagens afslutning har vi det glædelige tilbageblik, hvor deltagerne fortæller, hvad dagen har givet dem hver især.

Dagen efter ringede Dorte. Inga, nu ved jeg, hvorfor vi gør det store arbejde. Vi ønsker at se, hvad Gud gør i mennesker! Jeg var helt enig. Gud er på arbejde 24/7, og det er løn for os, hans medarbejdere, at høre, hvad han gør i andres liv. Han gør jo også en forskel i vores liv.

I KriSoS på verdensplan gøres der et kæmpearbejde af hundredvis af mennesker. Der arrangeres bedemøder, temadage, små lokale-, større nordiske-, europæiske- og internationale konferencer, hvor mennesker samles for at høre om, hvad Gud gør i mennesker.

Hvorfor?

Fordi Gud er vores arbejdsgiver. Hans ansættelsesbrev står i Mattæus 28: 18-20. Gå ud.....og gør..... Fordi vi en dag glæder os til at høre: Du gode og tro tjener – gå ind til din Herres glæde. Mattæus 25:21 Fordi det personalemøde vil overgå alle andre!

God arbejdslyst i 2020 i Herrens vingård, der for os hedder: Social- og Sundhedssektoren!

Bøn gør en forskel

Jeg kommer hjem fra Prayerweek med en stærk følelse af Guds nærvær og kærlighed til os personligt, men også til det arbejde, vi gør. Den forskel, vi som HCF/KriSoS gør i samfundet og i Social- og Sundhedssektoren. Det giver lyst til at fortsætte.

I år var der yngre deltagere med. Det lover godt for fremtiden. Det var stærkt at høre en lovsangsleder fortælle om et kristent hospital, hun havde været på i Texas, med sin døende mand. Lægen satte sig på sengekanten og bad med patienten, han skulle operere. Der var andagter og overalt Guds ånd. Så kom de hjem til Israel, og der er det som i vores lande. Stress og pres og for lidt tid, og måske slet ikke åndelig omsorg.

Jeg takker Gud for HCF/KriSoS i Norden. Det gør en forskel i Guds rige og i vores land. Det tror vi på! Tak til jer i ledelsen, der støtter på mange måder, opmuntrer og beder. Bøn gør en forskel! Husk bøn for flere kristne i sundhedssektoren. Tak til jer, der var deltagere i Israel og til jer, der bad med hjemmefra. Vi er med i noget stort: At bygge Guds rige!

Guds fred og velsignelse. Inga

Kalenderen:

Hver første onsdag i måneden: Bedegrupper i hele landet

14. marts 2020: KriSoS 2020 konference. Det sunde liv.
Rejsestalden i Jægerspris. Derefter KriSoS generalforsamling

1. maj: Bøn efter 1.maj-bønningen på www.krisos.dk. Grupper mødes (orienter dig evt. hos inga@krisos.dk). Man kan bede selv

18. oktober: SundhedsSektorSøndag (se bøn hertil på www.krisos.dk)

Uge 2 2021: Prayerweek i Schweiz

Næste Himmelske Dage: **26.-29. maj 2022** i Roskilde

Andet:

6.-7. marts: DKS konference i Århus (Dansk Kristelig Sygeplejeforening)

27.-29. marts: SKSF årskonference (Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund, ligesom KriSoS medlem af internationale HCFI, se evt. s.2 øverst)

27.-30. august: Kristelig Lægeforening i Norden mødes i Gøteborg

Navne i KriSoS

Formand: Inger Ebbesen,
Valmuemarken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk

Kasserer & webmaster: Jes Frost,
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, jes@krisos.dk

Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver
Lindegårdsvej 18, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen
Skovfyren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk

Ledergruppemedlem: Erna Frost
Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf. 8687 0369, mobil 5126 5618, erna@krisos.dk

Nordisk Salinekoordinator:
Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:
Inga Helver, inga@krisos.dk

Skribent og layouter på blad og materialer: Else Marie Christensen, em@krisos.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling.

Fotos i dette blad: Inga Helver, Inger Ebbesen, Else Marie Christensen



"Flere mennesker har daglig kontakt til social og sundhedssektoren end til kirkerne"

Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE

Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver

Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS.

Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social – og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren og/eller arbejder i sektoren.

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan melde dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto 1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse.

Tak for respons på KriSoS' tjeneste og din hverdag som forbeder.

Tak for hver en gave, vi måtte modtage. **Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:** Bankkonto 9570 – 06139450 eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen "KriSoS" samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og

Slidstærke og vandfaste labels, 3 cm: 1 kr. pr. stk., 20 kr for 25 stk. Bruges på mobil, tablet, cykel etc.

Ark med 12 papirmærker til breve 5 kr. pr. ark.

Alle priser + porto. Kontakt Inger Ebbesen, se s. 11.



det kristne menneskesyn i social– og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 22. maj 2020.
Stof til næste blad bedes tilsendt senest 20. juni 2020.

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Erna Frost til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde