



KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

27. Årgang

Oktober 2020

Nr. 3

I dette blad:

Vigtig info om links s. 3

Tema: Fadervor og bøn s. 3-7

Glimt fra konferencen i august s. 8

Leder og bedekoordinator s. 9-10

Kalender. OBS om 24/4-21 s. 11



”Som faderen har sendt mig, sender jeg jer” Johs. 20:21

Hvem er KriSoS?

KriSoS er en dansk tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og kristen livsstil i social- og sundhedssektoren.

KriSoS har som mål

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at samle kristne inden for social- og sundhedssektoren til at bede
- at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket
- gennem venskabs-evangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren

KriSoS er stiftet i 1994.

KriSoS er medlem af HCFI (Healthcare Christian Fellowship International), som er repræsenteret i mere end 80 lande. I nogle lande varetager HCF fællesskaber en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber. KriSoS henter bl.a. inspiration i bedenetværk og i en årlig europæiske bedeuge. 1. onsdag hver måned ber man verden rundt i HCFI regi.

Ressourcer i KriSoS

- Bøn 1. onsdag i hver måned på KriSoS' facebookside. Se og lyt med og send gerne besked med bedeemner.
 - Bedegrupper i Kjellerup, Frederikshavn, Odense, Jægerspris hver måned
 - Bedetrioer
- Alle dele støttet op af månedlig bedestafet, hvor man får inspiration til bedeemner og et bibelvers.
- Kalebgruppe i Jægerspris

Landsarrangementer: Konference, retrætedag, generalforsamling.

Klistermærker med bedende hænder og teksten: Bøn gør en forskel. Til at sætte et synligt sted, så andre ved, at man er et bedende menneske, og så de kan tage kontakt ved behov for bøn. Kan købes hos Inger, se næstsidsite side.

Pjece: Fuldkommen fred. Med trøstende bibelvers til at give en, som har det svært. Kan bestilles hos Inga, se næstsidsite side.

Medlemsblad tre gange om året. Med artikler, indbydelser, hilsen fra landsformand o.a.

Hjemmeside og facebookside.

Saline-ressourcer. Et kursus bl.a. i at kunne dele tro på en sensitiv og respektfuld måde, hvor man spørger om tilladelse til at dele.

Silverline. Inspiration til at være forbeder, efter man har sluttet sit arbejdsliv.

Samarbejde med andre fællesskaber, der har bøn som målsætning. Bl.a. Bedehus.dk, HealingRooms.

Ledersparring nordisk og internationalt.

Deltagelse i Europæisk Prayerweek og verdenskonference.

Candle of Compassion. Et arbejde på Nordsjælland for nydanskere.

Specielle bededage: 1. maj og i oktober - Sundheds Sektor Søndag, hvor vi opfordrer kirker til i gudstjenesten at bede SSS-bønnen, som findes på krisos.dk - som en særlig støtte til Guds riges fremme i social- og sundhedssektoren.

Måske på vej: HCF-ung, et arbejde blandt yngre i social- og sundhedssektoren. Bed gerne for dette.

WWW.KRISOS.DK

Facebook: Søg krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen:
facebook.dk/KrisosKristneISocialOgSundhedssektoren?fref=ts

Kære læser af KriSoS-bladet

Velkommen til et nyt blad.

Denne gang har vi fokus på Fadervor og på bønghørelse. KriSoS har stor fokus på at være et fællesskab for forbøn for social- og sundhedssektoren. Som bedende mennesker lever vi først og sidst af fællesskab med vores far i himlen. Men vi har også brug for næring og inspiration. Vi håber, du vil finde det her.

På s.8 kan du finde inspiration fra KriSoS-konferencen i august. Læs også Lederen og bedekoordinatorens sider, s. 9 og 10. Denne gang af en og samme person. Tillykke med valget som KriSoS' leder, Inga Helver.

Nyt i dette blad er, at der vil være henvisning til links, der uddyber et emne. Disse findes på forsiden af krisos.dk, indtil næste blad udkommer. Derefter kan de findes sammen med det enkelte blad under fanen "Bladet".

God læselyst
og venlig hilsen redaktøren

Forbøn

Vi bønfaller dig, Herre, hjælp og beskyrm os alle!

Befri de undertrykte.

Forbarm dig over de oversete.

Rejs de faldne.

Kom til dem, der lider nød.

Helbred de syge.

Bring de vildfarne tilbage.

Giv mad til de sultne.

Styrk de svage.

Løs de fangnes lænker.

Lad ethvert folk på jorden

kende, at du er Gud,

og at Jesus er din søn,

og at vi er dit folk

og den hjord, du leder.

Amen

Af Biskop Clemens af Rom,
ca. år 100.

(Fra folkekirken.dk - om troen
bøn - ti klassiske bønner.
Find link på forsiden af krisos.dk)

Bogpræsentation: Til de sidste dage

Bibelselskabet har netop udgivet denne fine, lille brugsbog: Til de sidste dage. Det er en bog til støtte ved et syge- eller dødsleje. Den kan bruges som oplæg til samtaler eller som inspiration på plejehjem og sygehuse, hvor pårørende ofte våger i mange timer over deres syge eller døende familiemedlemmer.

Bogen rummer smukke fotos og samler en række sange og salmer, digte, bønner og bibelvers, der på forskellig vis kredser om at være menneske og om det at skulle sige farvel. Tekststudvalget er samlet af plejecenterpræst Jeppe Carsce Nissen.

Til de sidste dage kan bruges af den enkelte eller i fællesskab, for eksem-

pel ved udsyngning. Den er tænkt bredt og til respektfuldt at favne forskellige livssyn.

Bogen er med spiral i ryggen, hvilket gør den meget brugervenlig.



På forsiden af krisos.dk kan du klikke på et link med 1½ minuts video, hvor Jeppe Carsce Nissen selv præsenterer bogen.

Fadervor er vågnet i mit liv. Af Else Marie Christensen

Jeg er 53 år.

Og jeg er 53 år som troende kristen. Før jeg blev bevidst, blev jeg båret i mine forældres tro. Og fra en meget tidlig alder har jeg levet i et bevidst fællesskab med Gud.

I 53 år har Fadervor fulgt mig, er blevet bedt over mig, og jeg har bedt med.

Men jeg har først næsten lige "opdaget" Fadervors bønner sidste år – efter 52 år med bønnen!

Helt tilbage på en kristen efterskole husker jeg, at Fadervor blev gennemgået i kristendomsfaget. Jeg har indenfor de sidste par år hørt en god prædiken om indholdet i Fadervor, som talte til mig en del steder. Jeg har sikkert skimmet artikler om bønnen gennem tiden. Vi gennemgik den ifm "Katekismus updated" i min bibelstudiekreds for to år siden. Jeg har som mødeleder bedt en afsluttende bøn og tilføjet noget i retning af: Og alt, hvad vi ikke har fået med i vores bøn, lægger vi i den bøn, du selv har givet os – og så har jeg sammen med forsamlingen bedt Fadervor.

Men jeg har ikke forstået det særlige i Fadervor. Jeg har undret mig over mennesker uden særlig tilknytning til kirken, som gennem hele livet og med deres børn har bedt Fadervor. At det ikke blev kedeligt og omsonst, hvis man ikke tilføjede personlige "indholdsringe" (set med mine øjne) bønner.

Fadervor var en remse, en tryghed, noget der hørte med i kristne forsamlinger og private fælles andagter. Måske du også har haft det eller har det sådan? Jeg har tit spekuleret over, mens vi bad i kor, at nu bliver den da bedt så hurtigt, at ingen af os har en chance for at tygge på ordene

(hvis jeg ellers havde været i stand til det).

Levende kristne har sagt: I den bøn er der jo det hele! Tjohhh?!

Sidste år opdagede jeg noget, som jeg ikke vidste. Alt det, som jeg ikke af mig selv får bedt – det siger bønnen Fadervor. Når jeg får snakket med min far i Himlen, så er det rigtig meget for-bønner for mennesker og situationer. Vi bliver udefra, fra venner, organisationer, KriSoS og egne oplevelser og erfaringer mindet om det og dem, som har brug for vores forbøn. Der er den lidende kirke, politikkerne, venners, families og egne behov, fællesskaber, kirker, forkyndere, social- og sundhedssektoren osv. osv. Jeg har erfaret det som en gave at få lov at bære behov frem for Gud. Jeg har skrevet bedeliste i min mobil's noter, så jeg altid kan tage den frem, sætte nyt på, flytte noget fra bedeliste til takkelisten nedenunder etc. Og så er det, at jeg har indset, at det, min egen omtanke og formåen driver mig til at bede om og for, slet ikke har det med, som Fadervor har: At Guds rige, som det er i Himlen, må virkeliggøres på jorden. At få æret Gud ved højt at få sagt: Dit er riget og magten og æren. At det daglige brød og deri alt godt gives fra Gud. Overhovedet at få udtalt, at jeg tror, at Gud er min far. At det er Hans vilje, der skal ske. Om at tilgive og få tilgivelse. At søge at holde Guds navn helligt.

Må Gud velsigne dig til at vokse i et levende fællesskab med Gud gennem Fadervor. Må Gud fortsat vise mange mennesker – i hverdag, i nød, i glæde – vej til sit hjerte gennem Fadervor – og gennem din og vores forbøn og liv.

Fadervor til praktisk brug

1) Man kan indlede sin bedetid med at bede Fadervor, én bøn ad gangen – og så bede videre ud fra denne. Hav teksten foran dig – se inspiration i det følgende eller find den på mobilen.

2) På forsiden af dette blad ser du ophæng med Fadervor. Dem kan du printe og evt. indramme eller laminere, hvis du gerne vil have Fadervor for dine og dine gæsters øjne eller give det som gave. Gå ind på forsiden af krisos.dk og klik på plakat med eller uden bedelys i baggrunden. De ligger som A4-ark.



3) Inga Helver har lavet printark, hvor man på den ene side af et papir kan printe 10 stk. af Fadervor og på den anden side 10 stk. af velsignelsen. Så kan man evt. laminere arket, klippe ud og dele ud samt have i taske

og pung. Nogle af dine kolleger vil

måske kunne se en fordel i at have en sådan ved hånden, hvis de møder en patient, som udtrykker ønske om en bøn. Man kan så evt. nøjes med Fadervor. Du finder arkene klar til print på forsiden af krisos.dk.

4) På hjemmesiden stickers.dk kan man købe Fadervor som såkaldt wallstickers, altså vægklistermærke til at sætte direkte på sin væg. Man kan vælge det i mange farver skrift og valgfri størrelse (minimum 40 x 48cm). Søg på fader vor (i to ord).

5) Som inspiration til at bede ud fra Fadervor kan man læse Luthers Katekismus' afsnit om Fadervor, som kan åbne ens øjne for dybderne i bønnerne. Hvis du ikke har katekismens forklaring i frisk erindring, så findes der en dejlig lettilgængelig genskrivning af denne, som hedder "Katekismus updated". Den kan købes som hæfte eller downloades gratis som e-bog (link hertil på forsiden af krisos.dk).

Bogpræsentation: Katekismus updated

Bogen "Katekismus updated" er redigeret af Carsten Hjorth Pedersen m.fl., og Carsten skriver i indledningen:

"Katekismus updated læner sig kraftigt op ad Luthers lille Katekismus. Men sproget er forenklet, og på indholdssiden er der foretaget udeladelser og tilføjelser.

Katekismus updated er en brugsbog, som du kan slå op i under morgenmaden, på togrejsen, under forkyndelsen, du lytter til, i studiegruppen, under bibellæsningen, i samtaler



med andre, før du lægger dig til at sove osv. Det kan derfor være en god ide at have den liggende i tasken, på bordet, i lommen, ved sengen eller i Bibelen."

(Eller på mobilen, se pkt. 5 i

stykket herover. Red.)

En varmedunk. En sand historie af Helen Roseveare



En nat i Centralafrika arbejdede jeg hårdt for at hjælpe en mor på fødeafdelingen. Men på trods af alt, hvad vi gjorde, døde hun og efterlod os med en lille for tidligt født baby og en to-

årig datter.

Vi havde svært ved at holde babyen i live. Vi havde ingen kuvøse, og vi havde ingen strøm til at drive en og ingen ernæringsfaciliteter. Selvom vi boede på Ækvator, var nætterne ofte kølige og med forræderiske kastevinde.

En jordemoderstuderende gik efter den kasse, vi havde til sådanne babyer og den bomuldsvat, som babyen skulle pakkes ind i. En anden gik for at fyre op under ilden og fylde en varmedunk med varmt vand. Hun kom tilbage kort efter, ked af at skulle fortælle mig, at dunken eksploderede, da hun fyldte kogevand i. Gummi ødelægges let i tropisk klima - "og det var vores sidste varmedunk", udbrød hun. Som i Vesten nytter det ikke at græde over spildt mælk, og i Centralafrika er der intet vundet ved at græde over en sprængt varmedunk. De vokser ikke på træerne, og der er ingen døgnki-osk nede ad skovstierne.

"Okay" sagde jeg: "Sæt babyen så tæt og sikkert på ilden, som du kan, og læg dig mellem babyen og døren, for at holde trækvinden væk fra den lille. Dit job er at holde babyen varm."

Den følgende formiddag gjorde jeg, som jeg plejede og gik for at bede med børnehjemsbørnene, der samledes omkring mig. Jeg gav dem forskellige bedeemner og fortalte dem

om den lille baby. Jeg forklarede problemerne med at holde babyen varm nok og nævnte varmedunken. Babyen kunne så let dø, hvis den blev afkølet. Jeg fortalte dem også om den to år gamle søster, der græd, fordi hendes mor var død. I løbet af bedestunden bad en 10 årig pige, Ruth, med vores afrikanske børns sædvanlige, ligefremme ord: "Kære Gud, send os en varmedunk. Den vil ikke gøre gavn i morgen, hvis babyen er død, så send den venligst i eftermiddag". Mens jeg gispede indvendigt over bønnens dristighed, tilføjede hun ved hjælp af en medhjælper, "og mens du er ved det, vil du så venligst sende en dukke til den lille pige, så hun ved, at du virkelig elsker hende?" Som så ofte med børns bønner, blev jeg fanget på stedet. Kunne jeg ærligt sige: Amen? Jeg troede bare ikke, at Gud kunne gøre dette. Åh ja, jeg ved, at for Gud er alting muligt. Biblen siger det, men der er grænser, er der ikke? Den eneste måde, Gud kunne svare på denne særlige bøn, var ved at sende en pakke fra mit hjemland. Jeg havde været i Afrika i næsten 4 år på det tidspunkt, og jeg havde aldrig modtaget én pakke hjemfra. I hvert fald - hvis nogen sendte en pakke, hvem ville så lægge en varmedunk i? Jeg boede på Ækvator. Halvvejs gennem eftermiddagen, mens jeg underviste på sygeplejeskolen, kom der en besked om, at der holdt en bil foran min dør. Da jeg nåede hjem, var bilen forsvundet, men der på verandaen stod en stor 22 pundes pakke. Jeg fik tårer i øjnene. Jeg kunne ikke åbne pakken alene, så jeg sendte bud efter børnehjemsbørnene. Sammen trak vi snoren af, efterhånden som vi omhyggeligt løste hver en knude. Vi foldede

papiret og passede på, at vi ikke rev det unødigt i stykker. Spændingen voksede. Trediv, fyre par øjne var rettet mod den store papkasse.

Øverst lå der nogle farvestrålende trøjer, og øjnene strålede, da jeg delte dem ud. Derefter var der strikkede bandager til de spedalske patienter, og børnene begyndte at kede sig. Derefter kom der en kasse med rosiner og korender, som ville være dejlige at komme i weekendens bolle. Da jeg igen stak hånden i kassen, mærkede jeg kunne det virkelig være? Jeg fattede det ikke... kunne det virkelig være? Jeg greb den og trak den frem. Joh, det var en helt ny varmedunk. Jeg græd. Jeg havde ikke bedt Gud om at sende den. Jeg havde ikke rigtig troet på, at Han kunne. Ruth var i første række blandt børnene. Hun skyndte sig frem og råbte: "Hvis Gud har sendt varmedunken, så må han også have sendt dukken". Ved at gennemse kassen, fandt hun en lille smukt

klædt dukke, som hun trak frem. Hendes øjne skinnede. Hun havde aldrig tvivlet! Hun så op på mig: "Kan jeg gå med dig over, mor, og give denne dukke til den lille pige, så hun ved, at Jesus virkelig elsker hende?"

Denne pakke havde været undervejs i hele fem måneder, pakket sammen af min tidligere søndagsskoleklasse, hvis leder havde hørt og adlydt Guds tilskyndelse til at sende en varmedunk - til Ækvator. En af pigerne havde lagt en dukke i til et afrikansk barn - 5 mdr. tidligere, som svar på bøn fra en troende tiårig om at bringe den DEN eftermiddag.

Es. 65.24: "Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg."

Helen Roseveare var nordirsk lægemissionær i Zaire i Afrika. Fra bogen "Living Faith", hvor hun har skrevet om vækkelsen i Belgisk Congo i 1950'erne. Hun er tilknyttet WEC (World Evangelisation for Christ).

BØN, DER BÆRER !

Teksten på billederne lyder:

Dette er grunden til,

at vi ber for hinanden



Glimt fra konferencen d. 15. august 2020 om eksistentiel og åndelig omsorg

Film fra Hospice Frederikshavn

Britte Eckhardt, som underviste på konferencen, havde på forhånd sendt link til deltagerne med fire halvtimes tv-udsendelser fra det hospice, hvor hun arbejder. De viser på en meget fin måde, hvilken omsorgsfuld og værdig tid, det er muligt at få på et hospice ved livets afslutning eller i perioder hen imod denne.

På forsiden af krisos.dk finder du links til alle fire videoer. De kan meget anbefales. Også til inspiration i egen plejepraksis. Se dem over nogle dage eller ud i én køre, evt. med kolleger.

Indtryk fra konferencen om åndelig omsorg

Det gjorde stort indtryk at se, hvordan åndelig omsorg kan udføres i samarbejde med pårørende. Særligt det filmklip, hvor en helt ung pige på 15 år fik besøg på hospice af sin kæreste hest, som hun fik kysset farvel for sidste gang. Personalet fik pigen ud i en seng på terrassen, og så kom hesten hen til hende på et sidste besøg. En fantastisk personale, der fik det arrangeret, som pigen ønskede sig.

Tak for konferencen. Jens Kennet



Endnu en god konference i de smukke lokaler i Rejsestalden i Jægerspris

Smykker fra Eden Ministry



Britta Eckhardt sammen med mødelederen Inga Røtter

Guld Korn! Få evt. billedet hos em@krisos.dk



Vi gør en forskel

“Husk, at du – frivilligt og bevidst, ufrivilligt og ubevidst, øver indflydelse på dem, som du kommer i berøring med – gennem dine ord, dit smil og dine handlinger, hele din personlighed, endog din tavshed.”

Fra slide på konferencen. En sætning Hospice Frederikshavn introducerer for deres frivillige.

Alle slides fra dagen kommer muligvis til at ligge på link forrest på krisos.dk. Hold øje ☺

Formanden for KriSoS har ordet:

Kære KriSoS

Så er tiden kommet til et nyt blad, og denne gang er det mig, der skriver på denne side!

Vi har holdt generalforsamling, og den nye ledergruppe er: Inga Helver, leder - Inger Ebbesen, kasserer - Kai Rasmussen og Else Marie Christensen, menige medlemmer. Else Marie er redaktør af bladet.

Vi takker Erna og Jes Frost for mange års tjeneste, der nu afbrydes på grund af sygdom. Og tak til Inger for dine 12 år som leder i KriSoS. Dejligt, at du fortsætter som kasserer.

Vi har holdt en meget givende konference med fantastisk undervisning af Britta Eckhardt, Frederikshavn Hospice, der tog os med dybt ind i emnet "åndelig omsorg".

Eden Ministry solgte smykker, og der var medlevende deltagere.

Tak til jer alle.

I Europa holder lederne Skype-møder 2 gange om måneden - for planlægning og forbøn for Sundhedssektoren i Europa. Ved et af disse møder nævnte Philippe, Israel, fra Bibelen, hvordan Gud giver en kommando og et løfte i mange skriftsteder.

Bl.a. Jeremias 33:3: "Kald på mig, - så vil jeg svare dig og vise dig.....". Kom til mig, siger Jesus mange steder, så..... Søg - så skal du finde - bank på - så skal der lukkes op - bed - så skal du få. Find selv flere.

Jeg var til et møde, hvor taleren sagde: Jesus sagde til sine disciple: Kom, vi tager over til den anden bred.

Han sagde ikke noget om, der ville komme et stormvejr undervejs, der ville gøre disciplene meget bange.

Midt i stormen var Han selv til stede - og Han stillede stormen! De kom sikkert over til den anden bred.

Vi har en Coronavirus i verden og har haft det i over et halvt år nu. Det er en storm, vi ikke var forberedt på. Mange har mistet livet, har senskader, har mistet job, og mange andre ting har der været i den storm, der går over vores land, ja, hele verden.

Men Jesus har lovet, at vi skal komme over til den anden bred.....! Han er ombord.

Guds fred og velsignelse
Inga Helver

Generalforsamling i Odense. Inga forrest med selfie-kameraet.



BEDEHUS
Danmark

www.bedehus.dk

Kender du Bedehus Danmark?

Læs på hjemmesiden og hent inspiration. Det er tværkirkelig bøn for Danmark.

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS' bedetid i bedehus.dk. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Inga Helver.



En hilsen fra nordisk koordinator i HCFI:



Kære venner i Norden.

Tak, fordi vi kan bede for og med hinanden.

Værdien af det tror jeg egentligt, at jeg rigtig lærte af Kirstina Nøsen fra Norge, da vi rejste rundt og startede bedegrupper i Danmark. Det var et dejligt samarbejde mellem Norge og Danmark, der jo også omfattede Sverige og Island, hvor vi holdt nordiske konferencer.

Tider skifter, og der kommer nye mennesker til med nye ideer og visioner. Det takker vi Gud for.

Senest har vi i Israel mødt unge mennesker fra Europa, der danner nye grupper og får nye tanker. Vi mødte Karin van Veen, der bor i Norge og arbejder på sygehus, men har hollandske rødder. Hun har startet en Facebookgruppe, der hedder ungfkh, og vi håber, det en dag kan blive til unghcf i Norden eller måske Europa.

Noget af det, vi må bede om i denne tid, er, at vi igen kan komme til at samles.

Coronavirus er kommet på dagsord-

nen alle steder, og vi må indrette vores liv og foreningers sammenkomst efter de regler, der gælder.

Der er brug for forbøn for Prayerweek i Schweiz 4. til 8. januar 2021 og Landsmødet i Norge, hvortil Ron Godwin er inviteret 12. til 15. august 2021. At vi må kunne mødes og have personligt fællesskab. Selv om Zoom og Skype er gode erstatninger, er det alligevel ikke det samme som at mødes ansigt til ansigt.

Søndag den 18. oktober er det Lukasdagen, og der beder vi SundhedsSektorSøndagsbønnen.

I år er det måske endnu vigtigere, at vi markerer HealthCareSunday i vore Coronaramte lande.

Lad os takke for korset i vore flag og bede Gud bevare vore lande som kristne lande.

”Frygt ikke – tro kun”.

Guds fred og velsignelse.

Kærlig hilsen Inga Helver

Sundheds - Sektor - Søndag - Sundheds - Sektor - Søndag

Læs om SundhedsSektorSøndag på krisos.dk og find og brug bønnen til denne dag. Om muligt også i din lokale kirke. (Del gerne evt. erfaring herfra til bladet via em@krisos.dk).



Kalenderen:

Hver første onsdag i måneden: 1) Bedegrupper i hele landet.

2) Virtuelt bedemøde kl. 17 på KriSoS' facebookside, hvor alle med facebook kan se og lytte med og skrive bedeemner i kommentarfeltet.

18. oktober 2020: SundhedsSektorSøndag (læs herom på forrige side)

4.-9. januar 2021: Prayerweek (europæisk bedeuge) i Schweiz.

Pga Corona vil det formentlig blive holdt på Zoom el.lign. Giv Inga Helver besked, hvis du er interesseret i virtuel deltagelse (og/eller i rejsen, hvis den bliver mulig).

24. april 2021 kl 9.30 til 17.00: Inspirationsdag i Karlslunde Strandkirke. Emne: Local House of Prayer. Flyve med 2 vinger. Kalebbønnen, Give me five, Fredagsvelsignelsen. Anne de Leyser fra retrætestedet Ffald-y-brennin i Wales underviser, enten ved at komme eller på Zoom.

Mere info i næste blad. Der vil hen over vinteren komme nyt på krisos.dk's forside.

12.-15. august 2021: Landsmøde i norsk KFH (Kristen Forening for Helsepersonell)

26.-29. maj 2022: Himmelske Dage i Roskilde

Navne i KriSoS

Ledergruppen:

Formand: Inga Helver

Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, mobil + 45 2076 3037, inga@krisos.dk

Kasserer: Inger Ebbesen,

Valmuearken 17, 5260 Odense S, mobil 3190 4223, inger@krisos.dk

Menigt medlem: Kai Rasmussen

Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf. 8688 2352, kai@krisos.dk

Menigt medlem: Else Marie Christensen

Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M, tlf. 2751 7977, em@krisos.dk

Øvrige:

Nordisk Salinekoordinator:

Anne Marit Dugstad, Norge, annema.dugstad@gmail.com

Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden:

Inga Helver, inga@krisos.dk

Webmaster, redaktør: Else Marie Christensen, tlf. 2751 7977, em@krisos.dk

Bladdistribution: Erna Frost, tlf. 8687 0369, mobil 5126 5618, erna@krisos.dk

Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling

Forside: Plakater med fadervor. Find filen til print på forsiden af krisos.dk



"Flere mennesker har daglig kontakt til social og sundhedssektoren end til kirkerne"

Sagt af Francis Grim, stifter af Healthcare Christian Fellowship International (HCFI), som KriSoS er medlem af.



WWW.KRISOS.DK

KRISOS HAR BRUG FOR DIN STØTTE

Du kan støtte KriSoS med forbøn, respons, medlemskab og gaver

Vi har brug for forbedere for at gå Guds veje med KriSoS.

Vi har brug for dig som medlem. Du støtter et bedefællesskab i social – og sundhedssektoren, og du kan tage del i det, se mere s. 2. Gennem bladet kan du blive informeret og inspireret i dit liv og tjeneste. Giv gerne et medlemskab i gave til en kristen, der har/kan få omsorg for sektoren og/eller arbejder i sektoren.

At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150 om året. Du kan melde dig ind via www.krisos.dk eller ved at indbetale 150 kr. på bankkonto 1551 - 0016204641 eller giro +01, 1620 4641. Skriv, at det er en indmeldelse, samt navn og adresse.

Tak for respons på KriSoS' tjeneste og din hverdag som forbeder.

Tak for hver en gave, vi måtte modtage. **Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden:** Bankkonto 9570 – 06139450 eller giro +01, 613 9450. Man skal mærke indbetalingen "KriSoS" samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR.

At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og

Gud har et godt budskab til enhver livssituation. Snakker du med et menneske, som er i nød eller kæmper med noget vanskeligt, så spørg Gud, hvad det gode budskab til dette menneske er.

Fødselsdag
Helligt blive dit navn,
komme dit rig,
så dit vilje

Fødselsdag
Helligt blive dit navn,
komme dit rig,
så dit vilje



det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 16. februar 2021. Stof til næste blad bedes tilsendt senest 20. januar 2021.

OBS - det er tilladt at kopiere fra dette blad. Man kan også bestille ekstra blade hos Erna Frost til uddeling eller få bladet på mail hos Inga Helver til at sende videre. Se kontaktinfo på forrige side.

At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde