

Afsender  
KriSoS-Basen  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

Alle henvendelser kan rettes til:

## KriSoS-Basen

Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
tlf.: 66 12 20 32

E-mail: krisos@krisos.dk

[www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)

Bank 1551-0016204641 eller Giro 01-16204641

### Formand & kasserer

Inger Ebbesen  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
tlf. 66 12 20 32  
inger@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Redaktør  
Inga Sørig  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn  
tlf. 20 76 30 37  
inga@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Erna Frost  
Klokkelyngen 9  
8643 Ans By  
tlf. 86 87 03 69  
erna@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Kai Rasmussen  
Skovfyrren 30  
8620 Kjellerup  
tlf. 86 88 23 52  
kai@krisos.dk

### Ledergruppemedlem

Connie Kjær  
Rosenvænget 24, 1-4  
3600 Frederikssund  
tlf. 22 11 39 66  
conniekjaer@live.dk

### Nordisk koordinator

Inga Sørig  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn  
tlf. +45 20 76 30 37  
inga@krisos.dk

Ønsker du yderligere oplysninger om arbejdet, er du velkommen til, at kontakte en af ovennævnte personer, eller en af kontaktgruppeliderne som du finder på foregående side.

♦ ♦ ♦

Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. marts 2012

Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt.

OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre.



# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren

18. Årgang

December 2011

Nr. 4

*Tak for år 2011, hvor vi har bedt 24/7*

*- fejret Diamantjubilæum i Manila.*

*- fået ny nordisk koordinator*

*- bedt for og med hinanden*

*- udbredt SundhedsSektorSøndag o.a.*

*Glædelig Jul & Godt Nytår*

### Indhold:

- Ingers side - næste skridt - Tordenskjoldprædiken -
  - Manilamærker o.a.

# KriSoS

Kristne i Social- og Sundhedssektoren  
Medlem af Healthcare Christian Fellowship International

[www.krisos.dk](http://www.krisos.dk)

**KriSoS har til formål:**

- at styrke det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren
- at inspirere til venskabsevangelisation og totalomsorg



**”Som Faderen har udsendt mig,  
sender jeg også jer!”**

*Joh. 20,21*



# KriSoS

## kontaktgruppelidere

Ring til en af vores kontaktgruppelidere eller en fra ledergruppen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

## KriSoS - Kristne i Social- og Sundhedssektoren



### 1 - Region Nordjylland

Inga Sørig, tlf. 20 76 30 37  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn

### 5 - Region Hovedstaden

Grethe Riber tlf. 29 24 46 76  
Højagerparken 13 st.  
2750 Ballerup

### 2 - Region Midtjylland

Erna Frost, tlf. 86 87 03 69  
Klokkelyngen 9,  
8643 Ans By

### Leder af KriSoS:

**Inger Ebbesen**  
Jervelundhaven 23  
5220 Odense SØ  
Tlf.: 66 12 20 32  
Mail: [inger.ebbesen@gmail.com](mailto:inger.ebbesen@gmail.com)

### 3 - Region Syddanmark

Lis Touhy, tlf. 23 47 71 31  
Gl. Tingvej 13  
6818 Årre

### Dansk og nordisk bedekoordinator

Inga Sørig  
Hesseløvej 18  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 20 76 30 37  
[inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

### 4 - Region Sjælland

**Connie Kjær**  
Rosenvænget 24, 1-4  
3600 Frederikssund  
tlf. 22 11 39 66  
[conniekjaer@live.dk](mailto:conniekjaer@live.dk)

### **MEDLEM AF KriSoS**

**At være medlem af KriSoS koster Kr. 150,00 om året.**

Beløbet kan indbetales på medsendte girokort. Husk: kryds i rubrikken "kontingent".

Jo flere medlemmer - jo større muligheder har vi, for at opfylde visionen.

Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave vi måtte modtage. Tak for respons på KriSoS arbejde.

Gaver via Missionsfonden: Bank 9570 – 06139450 eller  
giro 613 9450 mrk. KriSoS er fradragsberettiget.

# Ledet i bøn af barmhjertighed.



**Vær med til at gøre en forskel - som salt på et æg!**

***Der går dagligt flere mennesker til  
Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne!***

Francis Grim

Kristne i Social og Sundhedssektoren er kirkens forlængede arm.

## NÆSTE SKRIDT

Den 2. fredag i hver måned fra kl. 04.00 til midnat er KriSoS bedetid i [www.bedehus.dk](http://www.bedehus.dk), der er tværkirkelig bøn for Danmark. Har du lyst til at være med kan du kontakte Inga Sørig [inga@krisos.dk](mailto:inga@krisos.dk)

**HCFIs bedeuge uge 1 i januar 2012 afholdes i Belgien**

Kontakt Inger eller Inga for program eller find det på hjemmesiden

**Temadag med generalforsamling i Frederikssund lørdag den 24/3-2012**

**1.maj bøn forskellige steder**

**SKSF Sverige 60-års jubilæum – HCF Nordisk konference**

**16. - 19. august 2012.** Mere information senere.



Kære KriSoS venner.

**Jesus Kristus, Herre i Social og Sundhedsvæsnet.** Temaet for Healthcare Christian Fellowships 75års jubilæum, der blev afholdt fra den 4.-9.september i Manila. Efterfulgt af et globalt bedemøde fra den 9.-11. september samme sted. Det var en kæmpe oplevelse. Tænk jer engang; 650 mennesker fra 87 nationer samlet i bøn og i lovsang i samme lokale, alle kristne og arbejdende for at lade Jesus blive kendt af alle mennesker. Det var stort. I fællesskab, at proklamere Jesus Kristus som Herre i Social og Sundhedsvæsnet og gennem daglig bibelundervisning af dr. Arul Ankatell fra Sri Lanka, at blive mindet om, at Jesus er vort forbillede og den største og ultimativt bedste læge, vi nogensinde kan møde og kende. Kan I se den vision opfyldt i Danmark? Lige nu virker det som en illusion. Men en af de strategier vi blev præsenteret for som vejen til at nå målet var, at vi, os kristne, der arbejder i den sektor i fællesskab med vores kirker/de menigheder vi kommer i, må være kirkens forlængede arm og være vidner i vores dagligdag, på arbejde og i fritiden, i nærmiljøet og i samfundet. At hvis vi, ihærdigt arbejder på at rejse et vidne, vil dette vidne gennem dem hun/han påvirker skabe 5 nye vidner, som med deres påvirkning af deres medmennesker skaber endnu 25 - som bliver til 125 vidner – til 625. Joh, hvis vi hver især vil arbejde på, at et menneske skal lære evangeliet om Jesus Kristus at kende, så er det muligt at se visionen om 1million vidner på verdensplan gå i opfyldelse.

Morten T. Højsgaard, generalsekretær i Dansk Bibelselskab udtaler til "Udfordringen" i anledning af en ny bog, han har skrevet: - "Jeg har skrevet bogen for at minde om, at værdsætte de kristne værdier. Vi tror, de altid vil være der, men hvis ingen holder af dem og passer på dem, er det ikke sikkert. Når de faste rammer for troen forsvinder hos det enkelte menneske, opstår der ofte usikkerhed og ængstelse. Når valgmulighederne bliver uendelige, giver det et stort pres for at finde sit eget jeg. Her giver kirkens rige og store tradition, svar og sikkerhed."

Præcis min oplevelse, derfor er jeg med i KriSoS. At vi må tale om vores tro, ellers forsvinder den. Vi må ud og vidne: Gennem bøn, discipelskab og evangelisation; så Jesu Kristi "som Fade-ren har sendt mig, sender jeg jer" er det, vi går på og derfor falder HCFIs vision om at skabe 1 million vidner på verdensplan i løbet af de næste 5 år eller 1400 vidner i Danmark på 5 år, jo helt i tråd med den missionsbefaling, som Jesus også gav os: "Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple " Vi har hårdt brug for vidner og hvis vi i Social og Sundhedssektoren kan være kirkens forlængede arm ind på vores arbejdspladser, for vore ledere, kolleger og omsorgsmottagere er vi der med til at opfylde missionsbefalingen. Ifølge Preben Kock, hospitalspræsten i Vejle er hospitalerne byernes største bedehuse. Lad det blive mit ønske for alle i Danmark: En lys & glædelig jul i Kristi nærvær og at mange må mærke Hans nærvær i det nye år. Inger

## SundhedsSektorSøndag den 16. oktober 2011

Solen skinner - himlen er blå, der er lidt frost på plænen. Kirkeklokkerne ringer, der er andagtsfuldt stille i kirkerummet. "Himlene Herre fortælle din ære" - Gudstjenesten er i gang ..... I kirkebønnen beder præsten ganske kort for sundhedspersonalet, hvilket jeg takker ham for ved udgangen.

Så kører jeg ud til stranden og med havet som baggrund beder jeg bønnen til alle fire verdenshjørner og beder om velsignelse for Danmark - de nordiske lande og den hele vide verden. Jeg føler fred og velsignelse.

Der er kommet tilsagn fra ca. 10 præster, der vil bede bønnen og jeg tror på flere har gjort det uden at give respons til Connie eller mig. Tak Connie for indsatsen med at maile til landets præster. Tak til jer alle, der har bedt bønnen og har givet den videre.



Lederskifte i Norden, blev foretaget i Manila og yderligere bekræftet i Frederikshavn 1. oktober, hvor vi havde "Manilamærker". Inga Sørig overtager fra Barbro Fritz, der i 12 år har været nordisk koordinator. Stor tak Barbro for den tid.

**Guds trofasthed gennem 75 år** blev fejret i Manila, hvor ca. 650 omsorgspersoner fra 87 lande var samlede i 8 velsignede og indholdsrigge dage med lovsang, bibeltimer planlægnings- og strategimøder. Indslag fra mange lande og festaften med filippinsk underholdning. Vi var på en Manila tour og så byen. Det var en god afveksling fra at bo på 17. etage i et højhusmiljø.

Der var ca. 35 grader og dejligt var det også, at vi havde planlagt lidt ferie på en palmeø de sidste 3 dage. Det var kun Inger og jeg, der var på Coco Beach, der var totalt afslapning, men som vi alligevel havde oplevelser indlagt i.

Sejlturen derfra vil vi nok aldrig glemme! Det mindede om stormen på Genesareth sø, så vi sang igen og igen: "Min båd er så lille og havet så stort, men Jesus har grebet min hånd. Når Han står ved roret, så går det så godt, på vejen til Himmelens slot". Vi oplevede at få fred midt i stormen og at Han truede ad bølgerne, så vi kom godt i havn.

**Diamant jubilæum.** Diamanten – den er sort indtil den slibes - under pres! Reflekterer lyset – Jesu kærlighed. Vi fejrede Guds trofasthed gennem 75 år.

**Jesus Kristus som Herre over Sundhedssektoren** var vores tema.

Al omsorg kommer jo fra Ham, Han har lært os, vi skal elske hinanden og tage os af de fattige, syge, døende, fremmede, hjemløse og forældreløse osv. KriSoS vil gerne være kirkens forlængede arm. Lad os tage del i vores samfund. Måske også som frivillig, selv om vi er ansatte! Inga

## Ny bog

Cand.mag. Lisbeth Riisager Henriksen har taget initiativ til og redigeret bogantologien

### **Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap.**

Bogen er i første omgang skrevet til mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller et handicap, enten selv eller som pårørende; sekundært til behandlere m.fl. Første del sætter ord på nogle af de almene eksistentielle problemstillinger og overvejelser og anden del på nogle af de religiøse spørgsmål og overvejelser, som livet med sygdom og handicap kan afføde – med kristendommen som klangbund.

**Unitas Forlag 2011. 326 sider. Vejl. udsalgspris 249 kr.  
Yderligere info og blog på [unitasforlag.dk](http://unitasforlag.dk).**

## Humor.

(Læst i Udfordringen)

### **Om at være rig eller fattig.**

En dag tog en meget rig far sin søn med ud på landet med det formål, at lære sønnen hvad fattigdom er. De tilbragte en dag og en nat på en gård hos en meget fattig familie, og da de nu var hjemme igen, spurgte faderen sin søn:

- Hvordan var turen?
- Den var god far.
- Fik du så rigtig set, hvordan fattige mennesker har det?
- Ja
- Og hvad lærte du så?

Jeg lærte, at vi har en hund herhjemme, de havde fire.

Vi har en pool, som går til midten af haven, de har en å, som er uendelig.

Vi har imponerende lamper i haven, de har stjerner.

Udsigten i vores gårdhave går til facaden af huset, de har hele horisonten.

Efter dette var faderen helt mælløs, og sønnen tilføjede: Tak, far fordi du viste mig, hvor fattige vi er.

Derfor opdager det moderne menneske ikke, hvor små vi er og hvor stor Gud og verden omkring os er. Vi sætter os selv i centrum – og verden skrumper ind og nærmer sig i ind- og nedadgående spiralbevægelse størrelsen på vor egen navle. En lidt trist livshorisont, må man sige. Derfor opdager vi heller aldrig vor skyld over for Gud – og derfor heller ikke glæden over Guds tilgivelse. Derfor bliver tingene aldrig rigtig alvor for os - men kun overfladiskhed, underholdning i vort eget livs teater med os selv i hovedrollen. Så lille og uvirkelig kan verden, livet, vi selv blive, - når vi ikke har ro på, når det ikke går langsomt nok, når vi ikke får tænkt ordentligt over tingene.

Så lad os lige sænke farten og få os tænkt om. Det kan vi lære af mennesket fra Tordenskjolds tid.

Så opdager vi, at vi er skyldige over for Gud den almægtige, himlens, jordens og havets skaber. Han som giver os lov til at være et lille fnug i universet et splitsekund midt i evigheden.

Så opdager vi det glædelige i, at Gud sendte sin søn, Jesus Kristus ind i vor verden for at dø på korset og tage vor ubærlige skyld fra os, sådan at vi kan leve her i verden som frie mennesker. Vi skal ikke skabe os tossede for at stille Gud tilfreds. Vi skal bare leve livet til glæde og gavn for hinanden – af ren og skær taknemmelighed over, at Gud er nådig mod os.

Så kan vi sætte kursen fremover. Godt nok er vort kølvand noget snoet. Ikke altid for pænt. Men vi har lov at sejle fremover – med en klar pejling at rette kursen ind efter: Gud er os nådig. Amen

”Du gode Gud. Vort skib så lille, dit hav er så stort. Tak. Amen”

## **Tordenskjoldsgudstjeneste 2011** v/ Laurids Korsgård, Frederikshavn

”Du gode Gud. Dit hav er så stort, vort skib så lille. Hjælp os. Amen”

Johs. 3.16. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Langsomt, langsomt, ro på, ro på.... Tag det nu helt roligt.

Tordenskjolds soldater ligger for anker på reden ud for Frederikshavn. Vinden driller.– De må vente, timer, dage – måske uger. Hvornår, og hvordan de kommer af sted, ved ingen. Så de må tage det roligt, og vente. Endelig letter de anker. – Men langsomt går det, 2, 3 – 4 knob. Det er jo ikke meget. Hurtigfærgen til Gøteborg går 35.

Der er et univers til forskel i tempo, livsvilkår og livsstil mellem det travle nutidsmenneske, der altid er på farten, både rundt i verden og rundt inden i sig selv – og mennesket på Tordenskjolds tid. De havde ro på. Langsomt gik det – især, når man var til søs på et sejlskib. ville en sømand på Tordenskjolds skibe og en moderne passager med i-phone og stram rejseplan på hurtigfærgen overhovedet kunne tale sammen og forstå hinanden? Hvad foregår der egentlig inde i deres vidt forskellige hoveder? –

Deres grundlæggende livsvilkår er de samme. Begge fødes, lever og skal dø. Men de tænker og oplever livet, verden, sig selv på helt forskellig måde. – Det er fascinerende og lærerigt at tænke lidt over disse sammenligninger. Det der gør forskellen er netop langsomheden og roen dengang – modsat travlheden og uroen i dag.

Sømanden til ankers ud for Frederikshavn eller med 3 knob over grunden ud over Skagerrak havde god tid til at tænke store og dybe tanker. Det har sømænd altid haft. Gammeldags sømænd er ofte gode at snakke med. De har lært af livet, haft tid til at tænke over det. De forholder sig til realiteter og tager ikke alt for gode varer. Havet har lært dem, at der skal være hold i tingene. Derfor er løse ord og flyvske tanker værdiløse. Sømanden ved, at livet er alvor.

Derfor kan sømanden også sit Fadervor. Sjældent møder man søfolk, der lader munden løbe med fromme ord og flyvske åndelige ideer. – Men sit fadervor har han i baghovedet. Man kunne jo få brug for det.

Når man er på havet og tiden går langsomt, så er der ro til de store og dybe tanker. Så opdager man, at vi menneskers ord og tanker altid er for små til at rumme og beskrive det, som er. For der kommer for alvor vidde og horisont i tilværelsen. Himlen deroppe. Dybet dernede. Storm og bølgers rasen. Uendeligt spejlblankt stille hav. Midt i det hele er jeg. I live. Det er underligt – forunderligt.

Gud er der. Deroppe, derude, derinde i det hele. - Hans modsætning er der også.

Guds fasthed, urokkelighed, troværdighed. – Min egen tvivl, mit vægelsind, min løgnagtighed. Jeg svæver - eller flyder - mellem Gud og djævel, som mit skib bæres mellem havets dyb og himlens højde.

På havet bliver jeg lille og ubetydelig. Jeg opdager, at jeg bæres af Gud, som er større end mig. Hans gådefulde godhed redder mig fra det djævelske dyb og tvivlen i mig selv, der vil suge mig ned.

.På havet lærer jeg, at jeg skylder Gud alt. Skylder ham tak for alt. Skylder at give ham alt, hvad jeg kan med mit liv. – Og jeg lærer, at jeg aldrig magter at give Gud alt, hvad jeg skylder ham. – Alligevel giver han mig alt godt, som jeg ikke har fortjent. Det kaldes nåde.

Havet bærer mig oppe. Gud bærer mig oppe, selv om jeg ikke har fortjent det – og aldrig kan gøre gengæld.

Sådan kommer man til at tænke, når man har rigtig meget god tid på havet. Og det er godt for mennesket at have god tid på havet.

Det er sundere at sejle for sejl end med hurtigfærge

Passageren på hurtigfærgen med sin i-phone har allerede, mens jeg prædiker, nået at tjekke 3 hjemmesider, været på Facebook, Tvitter og sendt 5 SMSer. Han skal lige fortælle vennerne, hvor han er lige nu og have sendt dem et billede af sig selv med færgens skummende kølvand i baggrunden. Om lidt er han i land og følger efter kæresten rundt gennem Frederikshavns butikker. Han har travlt.

Der er ikke tid til at opdage havets storhed og egen lidenhed. Ikke tid til at forundres over det forunderlige. Ikke tid til at opdage, at vi skylder Gud alt. Både vort liv, vor tak, vor bod og vor bedring.

Selv om det moderne menneske er i kontakt med hele verden, mangler det kontakt med grunden under og højden over sit liv. Med elektronisk forbindelse til hele verden farer det moderne menneske rundt inde i sig selv, kredser i cirkelbevægelse rundt om sig selv. Selv om det kan SMS'e med den anden side af kloden, når det aldrig rigtig ud over sig selv.